

Staan voor vrijheid

Schriftlezing: 1 Kor. 15:50-58 Tekst: 1 Kor. 15:57 en 58 Zingen: Ps. 66:1 en 6, Ps. 19:6, Ps. 126:1 en 3, Ps. 119:67 en 87, Ps. 90:9, Ps. 68:17

Hoofdpunten van de preek

Vrijheid is kostbaar en kwetsbaar.

1 Overwinning

God geeft de overwinning. Welke? De macht van de dood is 'verslonden' (54) en de dood moet zijn terrein (het graf) prijsgeven (55).

Wordt hier te vroeg gejuicht? Nee. God geeft de overwinning door Christus. Hij maakte een eind aan de zonde – de motor van de dood. Hij stond op uit het graf.



Detail bevrijdingsraam
Oude Kerk Delft.

2 Sta vast

De overwonnen vijand mag geen ruimte heroveren. Christus' opstanding is een feit, maar werd ontkend. Leegte (12), zonde (17) en ellende (19) heersen weer/nog.

Omdat dwaling, verleiding enz. altijd dreigt moeten we vast staan in/ vasthouden aan het evangelie (1,2). Als we Christus' woord horen én doen staan we rotsvast.

3 Vloei over

De Heere roept ons mensen om op allerlei manieren Zijn werk te doen. Een wonder en voorrecht dat wij Zijn werk mogen doen.

De Heere roept ons (door Paulus) om daarin altijd overvloedig te zijn. Dat geeft focus. Het werk van de Heere heeft altijd de prioriteit boven onze eigen werken.

4 Weet zeker

God geeft de overwinning. Het werk is van de Heere. Een dubbele wetenschap dat zowel ons geloof (12) als onze gelovige inspanning (in de Heere) niet zinloos is.

'Inspanning' riekt ondertussen wel naar werk dat altijd alles van ons vraagt omdat de overwonnen vijand nu eenmaal altijd terrein wil heroveren.