

## *Serie: 7 woorden waar het echt om gaat.*

### **Genade**

Schriftlezingen: Hand. 8:1-3, 9:1-9 en 1 Tim. 1:12-17 Tekst: 1 Tim. 1:12-17  
Zingen: Ps. 33:1 en 9, Ps. 86:8, Ps. 103:2 en 4, Ps. 31:15 en 17, Ps. 97:6

#### Hoofdpunten van de preek

Paulus stelt zichzelf tot voorbeeld van de overvloedige genade van de Heere.

#### **1 Genade gebeurt je [vers 12]**

Paulus zet in met dankbaarheid. Hij dankt eerst Christus Die kracht gaf als genadegave om in zijn bediening van Hem te getuigen. Van genade blijf je levenslang afhankelijk.

Daarna dankt Paulus voor hoe het begon. Christus gaf hem ongevraagd en ongedacht de genadeslag. Genade kan je alleen ontvangen. God wil erom gevraagd worden.

#### **2 Genade is overvloedig [vers 13 en 14]**

Om te laten zien hoe onvoorstelbaar genade is laat Paulus zien hoe zwart zijn verleden is. Genade leert je wat je zonde is en doet het je belijden.

Genade roept vragen op: neemt God zonde in bescherming? Gods genade is altijd meer dan welke zonde ook, omdat Christus overvloedige verzoening heeft gebracht.

#### **3 Genade redt [vers 15]**

Alleen Gods genade redt. Paulus rekent met kracht af met het oer-menselijke van verdienen of aan voorwaarden moeten voldoen. Genade brengt in onbalans.

Christus kwam om zondaren zalig te maken. Voor genade kan je nooit te zondig zijn. Het probleem is dat we ons er te goed voor voelen of het ontgroeien. Paulus zegt: ik ben...

#### **4 Genade laat Gods karakter zien [vers 16]**

Genade roept vragen op: waarom grijpt God niet (eerder) in? Saulus kon zo lang zijn gang gaan... veel kwaad in de wereld gaat maar door. God laat daardoor Zijn karakter zien.

God is geduldig om genadig te zijn. Liever dan meteen met geweld te reageren op onze zonden, geeft Hij gelegenheid tot bekering. Paulus is daarvan het grote voorbeeld. En wij?

#### **5 Genade is tot Gods eer [vers 17]**

Als Paulus de balans opmaakt van alles wat God in zijn leven gedaan heeft door hem genade te bewijzen blijft de lofprijzing over.

Ere Wie ere toekomt. Gods werk om zondaren zalig te maken geeft Hem alle eer en glorie. Zijn werk is zoals Hij is: eeuwig, onvergankelijk, onzichtbare en wijs.