

## Zegenrijk heengaan

Schriftlezing: Num. 6:22-27, Luk. 24:36-53 Tekst: Luk. 24:50-53

Zingen: Ps. 47:1 en 3, Ps. 72:10, Ps. 20: 1 en 3, Ps. 150:1 en 3, Ps. 67:1

### **Hoofdpunten van de preek**

Jezus gaat zegenend naar de hemel. Op aarde valt voor de discipelen alles op z'n plek.

#### 1 Zegening

Lukas verbindt Pasen met Hemelvaart. Jezus brengt bange discipelen troost, zekerheid inzicht in de Schrift en een belofte. Zo kan Hij ze met hun opdracht op aarde achterlaten.

Jezus laat Zijn discipelen achter met de onvergetelijke indruk van Zijn zegenende handen. Hij legt als priester daarmee de Naam op hun. Ik ben – is bij hun.

Dankzij het offer dat Hij bracht ontvangen we alle geestelijke zegening om als waar christen te leven en van Zijn Naam te getuigen. Bescherming, genade en vrede.

#### 2 Scheiding

Lukas schrijft heilsgeschiedenis: 'en het geschiedde.' Het heil vindt plaats in onze wereldgeschiedenis en trekt deze naar een hoger plan.

Jezus vertrekt al zegenend. Hij gaat daarmee door, zodat we in deze laatste periode van de geschiedenis gezegende mensen blijven.

Jezus is ons voor. Hij 'verwijdert' Zich van Zijn volgelingen. Verwijderen betekent hier een klein stukje verder gaan. Jezus brengt Gods hemel naderbij.

#### 3 Opneming [vers 51b]

Jezus wordt opgenomen in de hemel. De hemel is de heilige woonplaats van God met geestelijke dimensies. Waar is de hemel? Dichtbij én ontoegankelijk voor stervelingen.

Jezus gaat niet op eigen kracht de hemel in, maar de Vader neemt Hem op. Hij aanvaardt het offer van Zijn Zoon. De toegang is geopend!

De hemel met Gods troon is ook het centrum van Gods macht. Na Zijn dienen op aarde, regeert Jezus nu als Koning en brengt Hij de geschiedenis naar de voleinding.

#### 4 Zegening [vers 52-53]

Met Jezus' hemelvaart valt op aarde alles op z'n plek. Nú blijkt Jezus Heer-schappij. De discipelen keren in aanbidding terug als andere mensen. Aanbidden is God grootmaken.

De discipelen gaan terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Hun blijdschap is groter dan alle angst, onzekerheid enz., want de Heere is bij hun met Zijn zegen.

Door de zegen van boven, roept van beneden antwoord op. In de zwijgende tempel (Luk. 1:20) wordt weer goed gesproken tot God.