

Hulp bij het bidden

Schriftlezing: Romeinen 8:18-30 Tekst: Rom. 8:26-27

Zingen: Ps. 61:1,4 en 7, Ps. 141:2, Ps. 5:1,2 en 8, Ps. 116:1,3 en 10, Ps. 86:6

Hoofdpunten van de preek

Een van de dingen die de Heilige Geest doet is de gelovigen helpen in hun gebedsleven.

1 Te hulp komen

De hulp van de Heilige Geest is onmisbaar. Op dezelfde manier als Hij de kinderlijke hoop levend houdt (23-25), helpt Hij ook in het gebedsleven van de 'heiligen' ('evenzo').

Ons gebedsleven wordt gekenmerkt door 'zwakheden.' Door allerlei oorzaken worden onze gebeden ziek, zwak en onmachtig. Paulus schrijft hier vanuit eigen ervaring 'onze.'

2 Wij weten niet

Heiligen hebben hun persoonlijke zwakte. Paulus wijst een algemeen probleem aan. Door de zondeval is het contact zo verstoord, dat wij niet weten te bidden zoals behoort...

Wat 'behoren' we dan te bidden? Paulus bedoelt daarmee dat wij naar Gods wil en weg toe moeten bidden, maar dat wij die niet (helemaal) meer kennen.

3 Hij pleit voor ons

De Heilige Geest neemt het zuchten van de schepping (22) en ons over. De genadige nadruk ligt op de Geest: *Hij Zelf echter* pleit met onuitsprekelijke hartentaal (zuchten).

Het contrast is groot: wij weten niet, de Geest Zelf echter pleit voor ons. Als ware Advocaat (Trooster) gaat Hij tussen de schuldige en God staan om het pleit te beslechten.

4 God weet het wel

God doorzoekt onze harten niet op wat *wij* willen en verlangen (want wij weten niet)... maar op het pleiten van *de Geest*. Daarom weet God het wel.

De Geest pleit naar de wil van God. De Geest van Christus is een genadegave van God voor zondaren die met recht heiligen genoemd worden. De Geest heiligt onze gebeden.