

Serie: 7 woorden waar het echt om gaat.

Middelaar

Schriftlezingen: Hand. 4:1-22, Hebr. 8:6-13 en 1 Joh. 1:8-2:2, Tekst: Hand. 4:12
Zingen: Ps. 113:1 en 2, Ps. 86:3 Ps. 75:1 en 2, Ps. 68:10, Ps. 52:7

Hoofdpunten van de preek

De Middelaar brengt 2 partijen tot elkaar. God geeft Hem om ons tot Hem te brengen.

1 Er is één Middelaar

Petrus zet in met een krachtige ontkenning. Daarmee zegt hij tegelijk in Wie de zaligheid wel is: Jezus Christus. De Middelaar. Wie Hem kent, kent God. Die God is onze zaligheid.

Het goede nieuws is exclusief, ook in pluriforme culturen. Alle andere 'mogelijkheden' brengen geen zaligheid. Er is één Middelaar (1 Tim. 2:5). Hij alleen, helemaal, anders niet.

2 De Middelaar is gegeven

Alle mensen zijn op de Middelaar aangewezen. Onder de hemel is geen andere Naam gegeven onder de mensen. Alle tijden, culturen en plaatsen roepen om de ene Middelaar.

De Naam is 'gegeven'. Door een genadige God aan mensen die anders verloren gaan. Zolang we van God de tijd krijgen, is Hij gegeven om te ontvangen. Hoe? Hand. 2:21.

3 Door de Middelaar worden wij zalig

De 'Naam' staat voor kracht en autoriteit (4:7). Beiden krijgt de Middelaar van God, die Hem uit de dood opgewekt heeft (4:10). Hij is gekomen om door het kruis zalig te maken.

De Middelaar staat voor zekerheid: door Hem 'moeten' wij zalig worden. Petrus sluit aan bij Gods eeuwig heilsplan. Door Christus moet en zal dit tot onze zaligheid leiden.

4 De Middelaar is de zaligheid

De zaligheid 'is' in de ene Middelaar. Onderweg naar dé zaligheid van onze zielen straks, worden we daarom nu niet aan onszelf overgelaten. De Middelaar is alles. 2 uitwerkingen:

I Christus is de Middelaar van het Nieuwe Verbond (Hebr. 8:6, 9:14,15). God schrijft dankzij Hem door Zijn Geest Zijn wet in ons hart, reinigt ons en bevestigt de erfenis.

II Christus is dé Middelaar bij de Vader (1 Joh. 1:8-2:2). We zijn als zondaren blijvend op de reiniging door Zijn bloed en Zijn pleiten bij de Vader aangewezen.