

Serie: Elia, de man Gods

Tot hier en niet verder

Schriftlezingen: 1 Koningen 16:29-17:1, Maleachi 4 Tekst: 1 Kon. 16:29-17:1
Zingen: Ps. 1:1 en 4, Ps. 53:1 en 6, Ps. 81:11,12 en 13, Ps. 96:3 en 6, Ps.74:10

Hoofdpunten van de preek

Aan het begin van de Elia geschiedenis neemt de HEERE ons mee in Zijn kijk op Achabs tijd.

1 Van kwaad... [vers 29-30]

Achab is koning van Israël (ca. 874-853BC) in een periode van voorspoed én ingewikkelde internationale verhoudingen: wie hou je te vriend? Het bepaalt zijn keuzes.

Achab 'doet het goed' als koning. In Gods ogen (Zijn oordeel telt!) doet hij meer kwaad dan zijn voorgangers. Net zoals Salomo volgt hij de HEERE niet (1 Kon. 11:6).

2 Tot erger... [vers 31-33]

Achab wandelt verder in 'de zonde van Jerobeam': kalverbeelden als gemakkelijk alternatief voor de HEERE (1 Kon. 12:28).

'Alsof het niet genoeg is' trouwt Achab met de heidense Izebel. De Heere wijst dit af, persoonlijk (2 Kor. 6:14) en als gemeente (Opb. 2:20). Met Izebel komen afgoden mee.

Achab dient Baäl (regengod) en Asjera (vruchtbaarheidsgodin) en roept Gods toorn over zich af. Waar we de HEERE niet dienen blijft (modern) heidendom over.

3 Tegen elke prijs [vers 34]

Achab laat de ingang naar het beloofde land, Jericho, herbouwen. Hij wil zich kunnen verdedigen. Hij vertrouwt niet op God. Hoe ziet onze Jericho's eruit?

Deze vrede heeft een hoge prijs. Geen zegen, maar vloek. De HEERE is ook hierin trouw aan Zijn woord (Joz. 6:26). Het kind betaalt de rekening, zoals vandaag ook vaak gebeurt.

4 Tot hier en niet verder [vers 1]

Ineens is Elia ('de HEERE is mijn God') daar. Elia is Gods levensteken voor Achab. Hij, Israëls God, komt Zijn plek opeisen. Dát de HEERE van Zich laat horen is uiterst genadig.

Onze tijd roept om Elia's. De Geest doet profeteren (Hand. 2:17): de wereld bij de levende God bepalen. De tijd duiden. De droogte (toen) is een signaal: Baäl geeft geen drup.