

Serie: 7 woorden waar het echt om gaat.

Verzoening

Schriftlezingen: Leviticus 16:6-10, 15-28, 2 Kor. 5:11-21 Tekst: 2 Kor. 5:18-21
Zingen: Ps. 65:1 en 2, Ps. 130:2, Ps. 103:5 en 7, Ps. 32:1 en 6, Ps. 85:1

Hoofdpunten van de preek

Verzoening betekent herstel van een verbroken relatie. De vrede wordt gesloten.

1 Alles uit God (vers 18a)

Paulus kijkt terug. Wie heeft dit allemaal gegeven? De nieuwe schepping (17), de nieuwe manier van leven door de dood en opstanding van Christus (15-16)... dit alles is uit God.

Als alles uit God komt, komt er niets van ons. Hoe zou je het verwachten van vijanden (Rom. 5:10), 'doden' (Ef. 2:1)... Het komt alleen uit God op, om met Zichzelf te verzoenen.

2 Door Christus (vers 18b,19a)

God verzoent ons met Zichzelf. Dit is het vreemde, unieke van het evangelie. Alles is uit God. Niemand kan of wil zichzelf met God verzoenen. Alles van ons schiet tekort (Ps. 49:8,9).

God verzoent door Christus. Verzoening heeft met plaatsvervangings te maken (zie 4). God rekent met Christus onze zonde en schuld af. God rekent ons Zijn voldoening toe.

3 Via gezanten (vers 18c, 19b-20)

God laat de verzoening bedienen. God gebruikt *mensen* om anderen te bewegen om zich te laten verzoenen. Géén engelen, maar zondaren die zelf weten van verzoening.

God legt daarvoor het 'woord der verzoening' in Zijn dienaren. Het Woord wordt hun eigen en gaat door ze heen. Zo spreekt God door hun. En *hoe!*

De almachtige God stuurt Zijn dienaren als vredesgezanten om vijanden te smeken Zijn vrede aan te nemen (de omgekeerde wereld). Hij doet een dringend beroep op ons hart.

4 Plaatsvervangings (vers 21)

De zondebokken (Lev. 16) geven aanschouwelijk onderwijs hoe God ons met Zichzelf verzoent, hoe we daarin delen en wat daarbij te ervaren is.

God maakte Christus zoals ons: tot zonde. Om ons 'in Christus' (geloofsrelatie) zoals Christus te maken: rechtvaardig. Helemaal naar Gods wil en wet