

Serie: 7 woorden waar het echt om gaat.

Geloof

Schriftlezingen: Gen. 11:26-12:9, Hebreëën. 11:1-16 Kerntekst: Hebr. 11:1,3,8 en 13
Zingen: Ps. 100:2 en 3, Ps. 27:7, Ps. 95:3 en 4, Ps. Ps. 56:4 en 5, Ps. 119:65

Hoofdpunten van de preek

Geloof is God (er)kennen en je aan Hem toevertrouwen. Abraham is een van de sprekende voorbeelden van geloven.

1 Geloof – zekerheid [vers 1]

De gelovige kan twijfelen, stilstand ervaren, aangevochten worden... maar het geloof is zekerheid. Het geloof draagt de gelovige.

Het geloof biedt vaste ankergrond voor de hoop. Hebreëën bedoelt daarmee het Bijbelse geloof: alles wat God in Zijn woord geopenbaard heeft.

Het geloof is ook het bewijs voor de dingen die we niet kunnen zien. Het geloof vormt de overtuiging van de ziel.

2 Geloof – inzicht [vers 3]

Geloven is niet stoppen met denken, maar werkelijk inzicht krijgen in de werkelijkheid die ertoe doet: Gods werkelijkheid. Door het geloof weten wij...

Hebreëën zet in met de schepping. Door het geloof weten wij dat God Schepper is van 'de tijden'. In alles waarmee wij te maken hebben, telt slechts de verhouding met God.

3 Geloof – gehoorzaamheid [vers 8]

Abraham moet daarom gehoorzamen, want God roept hem. Door het geloof doet hij dat. Een wonder. Het geloof kenmerkt zich door navolging. Christus zegt: volg Mij...!

God roept Abraham weg uit zijn vertrouwde bestaan om in vertrouwen zijn onbekende toekomst aan God te laten. Op aarde is hij een vreemdeling, maar in Gods stad is hij thuis.

4 Geloof – vertrouwen [vers 13]

Aan Abraham kunnen we zien wat geloven in de praktijk is: leven met de belofte die geen aardse, maar geestelijke vervulling heeft: het eeuwig leven.

Aardse beloften wijzen verder. Abraham heeft dat lang voor Christus al ingezien, geloofd en zich aan Hem toevertrouwd. Gods hemel is zijn Vaderland. God noemt Zich zijn God.