

Serie: 7 Woorden waar het echt om gaat.

Rechtvaardigmaking

Schriftlezingen: Lukas 18:9-14, Rom. 3:21-4:8, Tekst: Rom. 3:21-26
Zingen: Ps. 25:4, Ps. 116:3, Ps. 130:2, Ps. 32: 1 en 8, Ps. 85:4

Hoofdpunten van de preek

De wereld schreeuwt om gerechtigheid, maar vraagt niet: 'hoe ben ik rechtvaardig voor God?' God verklaart zondaren volgens Zijn wet voor rechtvaardig en onschuldig.

1 Geopenbaarde gerechtigheid(vers 21-22a)

Niemand is rechtvaardig (10) of wordt dat op eigen kracht (20). Het moet en kan anders: 'maar nu.' Paulus komt met de goede boodschap: 'Gods gerechtigheid is geopenbaard.'

Het is gerechtigheid waarvan het Oude Testament al getuigde en die nu in de geloofwaardige Christus ten volle tot ons komt.

2 Geloofde gerechtigheid (vers 22b-23)

God openbaart Zijn gerechtigheid tot allen die geloven. Als God openbaart, dan heeft Hij daarmee Zijn bedoeling: 'de rechtvaardige zal uit het geloof leven'.

Door in Christus te geloven ontvangen we Zijn gerechtigheid en neemt Hij onze zonden. De religieuze ('Jood') of moralistische weg ('Griek') is doodlopend: allen hebben gezondigd.

3 God rechtvaardigt (vers 24-25a)

Hoe kan een zondaar door het geloof toch rechtvaardig zijn? De allerhoogste, soevereine Rechter *rekent* de zondaar dan gerechtigheid *toe* en *rekent* diens zonde hem niet *toe*.

God vergeeft de schuld en bedekt de zonde 'om niet' en 'uit genade.' Onverdiend dus. We danken onze verlossing alleen aan Christus. Zijn bloed bedekt onze zonden.

4 God is rechtvaardig (25b-26)

Is het voorbijgaan aan onze zonden wel zo rechtvaardig? Onze zonden maken veel kapot bij God, mens en schepping. God doet recht in Christus. Het kruis toont Gods gerechtigheid.

Christus heeft alle schuld voldaan en de zonden van allen die geloven voor Zijn rekening genomen. Zo worden we door God gerechtvaardigd. Wie zal dan nog beschuldigen?