

Serie: Elia, de man Gods (5)

Broeders in de strijd

Schriftlezing(en): 1 Koningen 18:1-20 Tekst: 1 Koningen 18:1-19

Zingen: Ps. 71:1 en 12, Ps. 119:32, Ps. 26:1 en 2, Ps. 56:1 en 2, Ps. 99:1

Hoofdpunten van de preek

Elia en Obadja worden op een compleet verschillende manier door de HEERE gebruikt.

1 De HEERE gebiedt (vers 1 en 2)

Elia en Obadja volgen hun roeping. Elia, de man van de confrontatie, moet voor een tijd naar Zarfath, (terwijl de behoedzame Obadja zijn verantwoording neemt aan Achabs hof).

De HEERE zegt Elia steeds wat hij moet doen en wat Hij gaat doen. Als een belofte ligt dat in deze geschiedenis. Vertrouwen en gehoorzaam, ook als volgen moeilijk is.

2 De HEERE getuigt (vers 3-6)

De behoedzame Obadja heeft als verborgen gelovige een hoge functie aan Achabs hof. Een moeilijke en onbegrepen positie. De HEERE neemt het voor Obadja op.

Hij vreest de HEERE sterk (niet Achab). Hij gebruikt de mogelijkheden van zijn positie ten dienste van God (profeten). Hij moet meewerken aan 'vuil werk' (voedsel voor de cavalerie).

3 Obadja en Elia (vers 7-14)

Terwijl de voorzichtige Obadja zijn werk doet komt het tot een confrontatie met de radicale Elia. Door deze – van Hogerhand – gearrangeerde ontmoeting gaat het spannen.

Obadja onderwerpt zich aan Elia (hij draagt Gods gezag). Nu moet hij partij kiezen (Elia aandienen). De gevolgen kunnen groot zijn. Obadja ervaart dit als veroordeling.

4 Elia en Obadja (vers 15-16)

Obadja is bang dat hij er straks alleen voor staat omdat de HEERE Elia (weer) verbergt. Elia zweert bij de HEERE van de legermachten. Hij heeft alle macht. Angst is niet nodig.

Elia zweert dat hij zal zich aan Achab vertonen (dat was zijn opdracht). De HEERE zal doen wat hij (Elia) belooft. Het is Gods zaak. Voor Obadja is dit genoeg om te gaan.

5 Elia en Achab (vers 17-19)

Obadja gaat. Achab komt – in feite gedaagd door God – Elia tegemoet. Hij houdt Elia verantwoordelijk voor alle ellende. Voor veel gelovigen een erkenbare ervaring.

Elia spreekt profetische woorden. Niet Elia (en daarachter God), maar Achab is de oorzaak van alle ellende. Wie God en zijn geboden verlaat heeft alles te vrezen.