

Serie: Elia, de man Gods

Als je God niet ziet...

Schriftlezingen: 1 Koningen 19:1-8. Tekst: 1 Koningen 19:1-6a

Zingen: Ps., 63:1 Ps. 119:88, Ps. 142:2 en 4, Ps. 42:6 en 7

{HA, Ps. 34:4, Ps. 116}, Ps. 116:5

Hoofdpunten van de preek

Na het hoogtepunt op de Karmel is Elia diep in de put. Het is donker in zijn ziel.

1 Op de vlucht (vers 1-5a)

Is dit Elia die op de Karmel het opnam voor de HEERE? Na Izebels bericht (19:2) ervaart Elia de hand van de HEERE niet meer (18:46). Elia is een mens zoals wij: zwak en zondig.

Als je zoals Elia God niet ziet blijft er van ons Godsvertrouwen en geloofsmoed niets over. Elia vlucht en bidt om te sterven. Het is hem teveel. Zo diep kan het eraan toegaan!

2 Gesterkt door God (vers 5b-6a)

De HEERE verhoort Elia niet. Hij stuurt een engel. De HEERE laat de Zijnen nooit aan hun zelfgekozen weg over (al is Elia hier niet op z'n plaats) maar geeft wat ze nodig hebben.

De engel raakt Elia aan, schudt hem wakker en wijst hem op het gereedstaande brood en water. Een genadig gebaar. Daarmee wil de HEERE hem nieuwe moed en kracht geven.

Als je God nóg niet ziet...

Schriftlezingen: Psalm 84. Tekst: 1 Koningen 19:6b-8

Zingen: Ps., 62:1 en 8 Ps. 18:9 {Voortz. HA Ps. 145:5, Ps. 84, dankz. HA},

Ps. 84:3 en 4, Ps. 27:1, Lofz. Simeon 1

Hoofdpunten van de preek

Elia eet, drinkt... én slaapt weer verder! Het laat zien hoe diep zijn geloofscrisis gaat.

3 Gesterkt door God... (vers 6b-7)

Elia is blijkbaar écht alle moed en kracht kwijt. De Bijbel is herkenbaar open. Wie zich in deze ervaring herkent hoeft zich niet alleen te voelen en mag op Elia's God vertrouwen.

De engel van de HEERE komt weer terug. Hij maakt Elia opnieuw wakker, nu met een ferme duw. Sta op... blijf niet in je ellende liggen. Eet wat God je geeft, dan is de weg niet te zwaar.

4 De weg vervolgd (vers 8)

De HEERE spreekt door de engel Elia aan. Wat eerst niet gebeurde, gebeurt daarom nu wel: hij staat op! Elia eet en drinkt nog een keer, omdat de HEERE weer Brood en Water geeft.

Elia gaat nu niet weer liggen. Hij loopt 40 dagen door de woestijn, zoals Israël dat 40 jaar deed. Door de kracht van Gods voedsel bereikt Elia de Horeb. Daar wacht God hem op.