

Goed om te horen

Schriftlezing: 1 Samuel 3:1-21 Tekst: 1 Samuel 3:10

Zingen: Ps. 95:1 en 4, Ps. 119:53, Ps. 25:2 en 7, Ps. 85:3, Ps. 108:1

Hoofdpunten van de preek

Samuel leert om te luisteren naar Gods stem.

Toen kwam de HEERE

Samuel hoort Gods stem omdat de HEERE naar hem toe komt en contact legt. God neemt genadig het initiatief. Hij *wil* (zelfs in Samuels tijd =>3:1) spreken en omgaan met mensen.

en bleef daar staan

Samuel is in de *Ontmoetingstent*. Juist dáár spreekt de HEERE tot hem. God *kan* je overal aanspreken, maar doet dat *zeker* in Zijn gemeente. Belangrijk om elkaar daar te brengen.

en Hij riep zoals de andere keren

De HEERE moet Samuel vaker roepen. Hij herkent Gods stem niet. Gevolg van de zonde. De communicatie is verstoord. Gods stem moet je leren kennen. God herhaalt geduldig.

Samuel, Samuel!

Gods geduld is genadig groot, maar niet eindeloos. We moeten luisteren. Daarom de nadruk (God noemt Samuels naam 2 keer). God roept je persoonlijk door de Heilige Geest.

En Samuel zei:

Samuel hoeft niet te bedenken wat hij moet zeggen. Eli heeft hem als geestelijk vader dat geleerd. Een belangrijke taak als we zelf Gods stem kennen, om anderen daarin te helpen.

Spreek, want Uw dienaar luistert

Eli leert Samuel dat het op luisteren aankomt. De HEERE moet spreken. Niet wij met onze stemmen, meningen enz. De Geest scheidt ontvankelijkheid. SOLVAT¹ kan je helpen.

Spreek, want Uw dienaar luistert

De HEERE roept om Hem te dienen. Eli leert Samuel om zich dienstbaar en beschikbaar op te stellen. Dienstbaar in je alledaagse leven. Beschikbaar voor een bijzondere roeping.

¹ Stil worden, Open stellen (bidden), Luisteren (lezen), Vragen stellen, Antwoorden en Toepassen.

Hinení...!

Vragen om over de geschiedenis en de preek door te spreken.

1. Wat heeft u/jou aangesproken in deze geschiedenis en de preek daarover? Waarom? Wat wil je daarover delen?
2. Samuël wordt door God geroepen op een bijzondere manier. Ken jij nog meer van zulke voorbeelden uit de Bijbel of van mensen om je heen?
3. De HEERE heeft beloofd dat Hij zeker in Zijn gemeente spreekt. Waarom juist daar?
4. Samuel is door zijn moeder in de Ontmoetingstent gebracht en leert door Eli als geestelijk vader op Gods stem te antwoorden. Hoe bent u als moeder en vader daarbij? Voor wie kunt u (nog meer) zo'n moeder of vader zijn?
5. Herken jij de stem van de HEERE wel of niet?
6. Wat kan er bij u of jou voor zorgen dat je de stem van de HEERE niet altijd, of altijd niet hoort?
7. Luisteren hangt samen met dienen. Hoe dienstbaar en beschikbaar bent u of jij?