

Van U, voor U

Schriftlezing: 1 Samuel 1:20-2:11 Tekst: 1 Samuel 1:20-28

Zingen: Ps. 61:7, Ps. 40:4 {Ps. 87:4, Doop, Ps. 134:3, Ps. 105:5}, Ps. 84:5, Ps. 27:2, Ps. 26:8

Hoofdpunten van de preek

Hanna geeft de jonge Samuel terug aan de HEERE.

1 Gebedsverhoring

Samuel is voor Hanna een gebedsverhoring. Op haar gebed doet God wonderen. Wonderen gebeuren niet alleen in de Bijbel...

Gezinsvorming doe je biddend: afhankelijk van de goede en wijze God. Een biddende ouder is een zegen voor het kind: 'vanaf de baarmoeder opgedragen aan God' (Ps. 22:11).

2 HuisGodsdienst

In het gezin waar Samuel geboren wordt zijn verkeerde (1 man, 2 vrouwen) en goede dingen: Elkana neemt zijn hele gezin steeds mee in de aanbidding en toewijding aan God.

De dienst aan God heeft het hart van Elkana. Zijn gehoorzaamheid blijkt uit het nakomen van de wet (Ex. 23). Zijn liefde blijkt uit zijn gelofte die hij nakomt.

3 Eenheid (vers 22-23)

Na de geboorte blijft Hanna thuis. De HEERE vraagt niet het onmogelijke. Elkana en Hanna blijken eensgezind in hoe ze omgaan met de dienst aan God. Belangrijk!

Elkana neemt Hanna's gelofte over. In het gelovig huwelijk vul je elkaar aan en ondersteun je de ander in het leven met God, de gebeden, de geloofsopvoeding enz.

4 Offer (vers 24-25)

Hanna brengt Samuel zodra hij groot genoeg is met een groot offer naar de Tabernakel. Hun dankbaarheid dat ze Samuel in het huis van de HEERE mogen brengen blijkt.

Ze slachten de stier (niets over meel en wijn). Het gaat om het offer, dat ook voor Samuel nodig is om hem te heiligen. Onze gave is alleen welgevallig voor God door Christus (1Pe2:5).

5 Overgegeven (vers 26-28)

Ouders beslisten toen voor hun kinderen. Dat kennen wij niet meer. Toen en nu is wezenlijk wat Hanna getuigt: de HEERE heeft mij dit kind gegeven.

Wij en onze kinderen zijn niet van onszelf, maar van Hem. De HEERE heeft recht op ons en wil dat we Hem aanbidden en ons leven wijden. Dat doel wil onze opvoeding bepalen.