

Serie: 7 Woorden waar het echt om gaat.

Heilig/ heiliging

Schriftlezingen: Ex. 19:9-25, 1 Petr. 1:1-2,13-2:10 Kerntekst: 1 Petr.1:15 en 16.
Zingen: Ps. 81:11, Ps. 111:6, Ps.99:8, Gez. 12:7, Ps. 93:4

Hoofdpunten van de preek

Gods heiligheid is voor elk mens onverdraaglijk.

1 God is heilig

Heilig betekent 'anders zijn'. God is anders dan alles en iedereen. Hij is uniek en volmaakt. Heilig geeft uitdrukking aan het god-zijn van God.

Alles van God is eveneens heilig: of het nu Zijn woning is (de hemel), Zijn dienst of Zijn woord, ze geven uiting aan Gods heerlijkheid. God roept heilig ontzag op.

2 Wees heilig

Zonder heiliging zal niemand de Heere zien (Hebr. 12:14). Hij eist dat elk mens Hem heiligt: het god-zijn van God aan de dag brengt. We zijn gemaakt om God te heiligen.

Ook na de zondeval blijft dit de eis. De HEERE roept ons tot een doelgericht leven en heeft ons door de doop apart gezet. Hij wil ons exclusief voor Zichzelf. Hét doel van Zijn genade.

3 God geeft

Een te hoge eis? Moedeloosheid én overmoed dreigen. God geeft wat Hij eist en eist wat Hij geeft. Voor heiligheid moeten we niet bij onszelf, maar bij Christus zijn (1 Kor. 1:30).

Heiliging is niet dat we betere christenen worden, maar dat Christus meer wordt in ons. Hij vernieuwt ons naar Gods beeld, door Zijn dood en opstanding (Fil. 3:10).

4 God doet

Petrus spreekt ons aan op onze roeping: *wordt* heilig... Heiliging gebeurt aan je en raakt heel je leven. De vreze des HEEREN beheerst je levenswandel (1:17-18).

God geeft Zijn geboden om ons te leren hoe we als gehoorzame kinderen wel en niet voor Hem leven (1:14). Dit uit zich in liefde (1:22). Onze hoop wordt gericht op God (1:12,21).