

Verzegeld

Schriftlezing: Openbaring 7 Kerntekst: Openbaring 7:3,4
Zingen: Ps. 95:1 en 3, Ps. 65:2, {Doopt: Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps. 105:5},
Ps. 42:7, Ps. 89:7 en 8, Ps. 17:4 en 8

Hoofdpunten van de preek

Alle getelden worden verzegeld, voordat Gods oordelen over de aarde stormen.

1_Vezegeld

Johannes krijgt een terugblik in de stilte voor de storm. De engel zal eerst al Gods dienaren Zijn eigendomsteken geven: de Vadernaam (14:1).

God staat in voor Zijn eigendom. De storm zal ze niet beschadigen. In de verdrukking blijven zij staande. De Geest verzegelt tot de dag van de verlossing.

2_Verdrukking

Na de verzegeling worden de stormen losgelaten en worden de bewoonde wereld (aarde), de economie (zee - handelsverkeer), de schepping (bomen) beschadigd.

God waarschuwt. Hoe reageert de wereld op de stormschade? Uit het vervolg blijkt dat er geen bekering, maar grote verdrukking gekomen is (7:14).

3_Verzekering

Hoe overleef je die? Uit Israël zijn er 144.000 verzegeld. Als legereenheden rond de Tabernakel (Num. 2) trekken ze door de verdrukking naar het beloofde land.

Als ontelbare menigte komen zij aan voor Gods troon (7:9). Hoe kom je daar? Ze hebben zich gewassen in verzoenend bloed (witte kleren) en brengen God alle eer.

4_Verheerlijking

Johannes krijgt ook een vooruitblik ná de storm, tot verzekering en bemoediging voor de verzegelden in de storm en de grote verdrukking.

God zal Zijn tent (heerlijkheid) over hen uitspreiden (7:15). Alle ontberingen gaan voorbij (7:16) en God zal hen verzadigen en alle verdriet doen vergeten (7:17).