

Dankdag 2020

Toch danken...!

Schriftlezingen: Habakuk 3 Tekst: Habakuk 3:16-19

Zingen: Ps. 66:1 en 6, Ps. 118:7, Ps. 18:4 en 10, Ps. 68:10, Ps. 73:13

Hoofdpunten van de preek

Habakuks klaagzang wordt een danklied.

1 Oordeel (vers 16)

De toon verandert als de HEERE aan Habakuk verschijnt in Zijn heerlijkheid en macht. Hij antwoordt op Habakuks geloofsworsteling. Hij komt – op Zijn tijd – om recht te doen.

Habakuk reageert bevend op de indrukwekkende verschijning, maar zal toch gerust zijn als de Heere het opneemt voor Zijn volk – tegen Zijn vijanden.

2 Crisis (vers 17)

Habakuk kan daarom de crisis aan. Die wordt veroorzaakt door o.a. vijandelijke plundertochten. God straft daarmee Zijn volk dat vreemd gaat (Deut. 28:15vv).

God kan Zijn zegeningen wegnemen om tot bekering te brengen. Crisis kan zelfs een zegen zijn als gewone zekerheden, middelen en opbrengsten wegvallen... maar God overblijft.

3 Vreugde (vers 18)

Voor Habakuk blijft de HEERE over! Hoe de crisis je ook kan raken... *in* de HEERE is er vreugde. De vreugde die Hij is en die Hij geeft is niet afhankelijk van de omstandigheden.

We moeten gered worden van aards geluk. Echte vreugde vinden we in de God van *mijn* heil. Heil = Jezus, Zaligmaker. Hij redt mij volkomen. In Hem zal niets mij scheiden van God.

4 Sterk en licht (vers 19)

Door de Heere HEERE kan je het leven aan met elke crisis die zich aandient tot en met de laatste van het oordeel. Heere = Adonai, de almachtige. HEERE = God in Zijn trouw. Ik ben.

In het geloof is Hij onze kracht. Hij geeft vermoeiden kracht. Door Hem kunnen we lichtvoetig als een ree over de moeiten gaan. In Hem zijn wij meer dan overwinnaar.