

Dankdag 2020

Thema: dank God in alles!

Schriftlezingen: Handelingen 27:14-44 Kerntekst: Hand. 27:35

Zingen: Ps. 107:12 en 16, Ps. 62:4, Ps. 138:1 en 4, Ps.33:10 en 11, Ps.42:5

Hoofdpunten van de preek

Paulus dankt de Heere tijdens een scheepsramp. Hij kan dat omdat hij op God vertrouwt.

1 Vertrouwen

Als alles overboord gegooid is en zelfs de reddingsboot weg is, gaat Paulus de Heere danken. Wat valt er nu te danken? God is er. Hij is sterker dan het geweld.

Paulus is van God en dient God. Hij geeft je dan wat je nodig hebt. Hij heeft Paulus een veilige aankomst beloofd.

2 Goede-genade

Paulus is ook nuchter. Ook nu moet er gegeten worden. Met het minstens 2 weken oude brood in zijn hand dankt hij God. Hij zegt: 'goede genade.'

Juist nu smaakt dit brood naar genade. Je krijgt wat je niet verdiend hebt. Paulus breekt het brood zoals Jezus dat deed. Het brood herinnert hem aan het Brood des levens.

3 Belijden

Paulus dankt God waar iedereen bij is. Hij komt uit voor zijn geloof in God. Iedereen mag het zien dat hij God dankbaar is voor dit brood en dat hij op God vertrouwt.

De mensen op het schip zien/ horen Paulus danken en... worden vol van moed. Mooi en belangrijk als anderen door onze dankbaarheid worden aangestoken.

4 Behouden

Alle mensen aan boord eten en komen veilig aan land. Het gaat om 276 zielen... Je ziel gaat eeuwig mee en is daarom heel erg kostbaar.

In Handelingen gaat het daarom over verloren gaan en behouden worden. Allen komen behouden aan land. Ze hebben alles verloren – maar voor nu hun ziel behouden. Genadetijd.