

Wat/Wie maakt je blij?

Schriftlezingen: Lukas 1:46-55, Fil. 4:1-9 Tekst: Fil. 4:2-4a | Zingen: Ps. 100:1; Ps. 26:8; Ps. 43:1 en 4; Ps. 68:2; Bed. HA {Ps. 23:3; Ps. 16:1,4 en 5}; Ps. 4:4

Hoofdpunten van de preek

Alleen de Heere kan ons echt blij maken.

1 Hetzelfde denken

Als de Heere ons niet (meer) blij maakt, gaat er veel mis. We worden dan blij van andere dingen, zoals belangrijk willen zijn. Zonde! Paulus roept daarom op om eensgezind te zijn.

Eensgezind is 'hetzelfde denken', denken zoals Christus (Fil.2:5). Hij dacht niet aan Zichzelf, maar offerde Zichzelf voor mensen op aan God. Zo kan je elkaar helpen en mee-arbeiden.

2 Verblijd u

Paulus roept ons daarom op om blij te zijn in de Heere. Als Hij ons blij maakt doen andere dingen dat niet meer. Onvoorstelbaar dat we echte blijdschap verwisselden voor namaak.

God geeft de gevallen wereld dé blijdschap terug. Christus' geboorte wordt aangekondigd als grote blijdschap. Dankzij de 'Man der smarten' kan je nu en zal je straks altijd blij zijn.

Wat/Wie maakt je blij (2)?

Schriftlezingen: Fil. 2:1-11 Tekst: Fil. 4:4b-9 | Zingen: Ps. 37:2; Ps. 119:83; Voortz. HA {Ps. 40:8; Lofz. Maria 1 en 3}; Ps. 145:4; Ps. 33:11; Ps. 97:7

Hoofdpunten van de preek

Paulus herhaalt. Door hardheid, zorgen of andere wanklanken verliezen we de blijdschap.

3 Welwillend

Met de Heere als blijdschap wordt je een 'welwillend mens'. Zoals de HEERE Zelf (Ps 86:5): mild of vergevingsgezind. Hij vergeeft je tot je verwondering zelfs graag én bij herhaling.

Als we leven uit vergeving roept Paulus ons terecht op om zó bekend bij alle mensen te staan. In Filippi was het echter geen overbodige oproep. Vergeving doet vergeven.

4 Onbezorgd

Met de Heere als blijdschap ben je een onbezorgd mens. Al zou je alles missen... de Heere is nabij! Hij blijft niet op afstand van ons in ons getob. Hij komt eraan...

Daarom valt er een ander licht over onze zorgen. Maak niet alleen tijdelijke, maar ook geestelijke zorgen biddend en dankend bekend bij God. Hij bewaakt je met vrede.

5 Wellevend

Met de Heere als blijdschap worden we een ander mens. Paulus schildert ons Gods karaktertrekken voor. Zó laat God Zich kennen en antwoordt Hij op leugen, onrecht enz.

Verblijd je in deze en alle andere karaktertrekken van de Heere. Als er enige deugd is bedenk dat. Het maakt je een voorbeeld zoals Paulus. En... de God van de vrede is met je.