

Hemels machtsvertoon op aarde

Schriftlezingen: Lukas 2:1-20 Tekst: Lukas 2:13,14

Zingen: Ps. 98:2, Ps. 72:2, Ps. 118:7 en 8, Ps. 150:1 en 3, Lofz. Simeon 1.

Hoofdpunten van de preek

De engelenwacht laat zien en horen Wie de geboren Zaligmaker is en wat Hij doet en geeft.

1 Erewacht (vers 13a)

De engelen voegen zich bij de ene verkondiger engel (2:9). Hun optreden heeft te maken met de boodschap die hij bracht.

De herders krijgen een menigte van talloze engelen te zien. Dit hemels machtsvertoon op aarde laat zien wat ze moeten zien in het geboren Kind. Christus is Kurios.

De engelen zijn soldaten. Gods gewapende strijders als erewacht voor het geboren Kind. Hij zal dé beslissende slag in de oude strijd toebrengen (Gen. 3:15, 1 Joh. 3:8).

2 Eerbetoon (vers 13b-14a)

De engelen zingen niet, maar vormen een spreekkoor. Staande op aarde roepen ze God de eer toe. Dankzij Christus' geboorte komt de lof van God komt weer van de grond!

De boodschap van de engelen vertelt ook de reden van Christus' komst. Hij verlost van een ik gericht leven waarin het niet om God, maar om mijn eer gaat. Alleen God de eer.

De soldaat-engelen roepen in feite Christus' overwinning al uit. Hij breekt de macht van de Satan, de ban van de zonde en de zuigkracht van de wereld. Zijn komst is zekerheid.

3 Vredegroet (vers 14b)

De engelen roepen ook de vrede uit op aarde. Het geboren Kind brengt vrede. Klopt dat wel? We zien juist dat de strijd losbreekt waar Hij komt. Er ontstaat verzet.

De vrede die Christus brengt is in de mensen van welbehagen. De twee zinnestukjes horen bij elkaar. Mensen van het welbehagen ontvangen als kind het Kind (Matth. 11:25-26).

De vrede realiseert zich dus in de gelovigen. Door Christus hebben we vrede met God (Rom. 5:1) en vanuit Hem (die ook strijdt tegen ik) zijn wij geroepen om vrede te stichten.