

Serie: De goede boodschap van Mattheüs.

Hou vol...!

Schriftlezingen: Mattheüs 10:16-33 Kerntekst: Mattheüs 10:22b

Zingen: Ps. 121:1 en 4, Ps. 43:1, Ps. 46:1 en 6, Ps. 17:3 en 4, Ps. 91:1

Hoofdpunten van de preek

Jezus voorziet een moeilijke (eind)tijd voor de Zijnen. Hij bemoedigt ze: hou vol...!

1 Als schaap tussen wolven (16-20)

De moeilijkheid heeft alles te maken met Jezus' opdracht (7). Hij roept daarom eerst op om wijs en voorzichtig te handelen (slang) en oprecht/ onschuldig te zijn (duif).

Jezus is eerlijk over de positie die je hebt als christen: als schaap tussen wolven. Hij spreekt over wat je vanwege Hem meemaakt. Maak je geen zorgen, want uw Vader zorgt.

2 Volhouden tot het einde (21-23)

Wie is de wolf? Het evangelie maakt scheiding. De een in het gezin heeft Jezus lief, de ander niet. De gemeenschap van christenen krijgt te maken met haat vanwege Jezus.

Volhouden tot het einde is geen loze roep in de lucht. Maar bittere noodzaak. Het gaat niet vanzelf, zoals Petrus merkte. Jezus' belofte trekt ons erdoorheen.

3 Wees (niet) bang (24-31)

Een schaap is een vluchtdier en heeft bescherming nodig. Jezus belooft die. Als leerling krijg je geen betere behandeling dan je Leraar. In het lijden om Jezus' wil is Hij nabij (24,25).

Christus brengt alle verborgen onrecht aan het licht (26-27). Alle (verborgen) processen of laster en haat hoeven ons niet te intimideren.

We moeten de goede persoon vrezen (28). De Heere die ons met lichaam en ziel gekocht heeft (29-31) en voor Wie we kostbaar zijn. Hij zal zorgen!

4 Belijden of verloochenen (32-33)?

Met alle zorg en bescherming van de waakzame Herder heeft een schaap niets te vrezen. Daarom kan en zal hij tot het einde volharden... in het belijden van Jezus.

Jezus roept ons om Hem te belijden voor de mensen (32). Wie is Jezus voor je? Hij wil je Zaligmaker zijn, die alles voor je gaf. Verloochenen is leven en volharden in ontkenning (33).