

Naar wie luister je?

Schriftlezingen: Gen. 3:1-7, Matth. 4:1-11 Tekst: Matth. 4:1-11

Zingen: Ps. 95:1 en 5, Ps. 119:5, Gez. 5:7 en 8, Ps. 56:1 en 5, Ps. 27:1 en 7

Hoofdpunten van de preek

Jezus wordt om Zijn volk zalig maken door de Geest in levensechte verzoeken geleid.

1 40 dagen in de woestijn (vers 1 en 2)

Jezus is gedoopt met de Geest. De Geest leidt Jezus direct de verzoeking in. De verzoeking is hier een test van Zijn Zoonchap. Blijft de Zoon trouw aan de Vader?

De duivel kon de verzoeking om als God te zijn zelf niet weerstaan en is daarom gevallen. De 40 dagen in de woestijn herinneren aan Israëls 40 jaren (een leven) vol van verzoeking.

2 Genoeg aan God? (vers 3 en 4)

De 'Verzoeker' grijpt zijn kans nu hij denkt dat Jezus door honger verzwak is. Dit is zijn werk: hij is degene die aan het verzoeken is. Altijd. Juist op momenten van zwakte.

Hij stelt zijn vraag voorzichtig, zoals in het paradijs. Hij stelt vragen bij God. Heb je genoeg aan God, wat Hij geeft en doet? Adam viel. Israël faalt herhaaldelijk. Jezus blijft staande.

3 Vertrouw je God? (vers 5-7)

De duivel neemt Jezus nu mee naar de heilige stad. Mattheüs noemt zijn soortnaam: duivel. Hij gooit door/uit elkaar. Hij komt met vrome leugens en losse Bijbelse waarheden.

De duivel wil je vertrouwen op God naar een breekpunt leiden. Israël verzocht God in de woestijn: Hij moet Zich bewijzen (Ex. 17:7). Jezus stelt God niet op de proef. Hij blijft staan.

4 Ik of God? (vers 8-10)

De duivel wordt bij de moeilijkste verzoeking Satan genoemd. Zijn vreselijke eigen naam: Gods tegenstander. Een en al haat en jaloesheid. Hij stelt zich op Gods plaats.

Hij verzoekt Jezus om de macht te nemen tot glorie van 'ik'. Hij kan niets geven, maar de mens viel en werd 'god in zijn gedachten'. Jezus wil niet als god doen, maar wil God dienen.

5 De ban gebroken (vers 11)

Mattheüs schrijft evangelie. Jezus wordt in levensechte verzoeken geleid, die Hij niet 'natuurlijk', maar gelovend doorstaat. De Verzoeker en de verzoeking breken op Hem stuk.

Hij laat los omdat Jezus vasthoudt aan het Woord. Satan doet alles om ons het zwaard van de Geest uit handen te slaan. Na de verzoeking komen engelen om te dienen. Ook nu.