

**'Wees eens eerlijk...'**

Schriftlezingen: Gen. 1:27-31, Gen. 6:1-8, Joh. 3:1-15, Rom. 5:12-21, Tekst:  
Rom. 5:12 | Zingen: Ps. 85:1, Ps. 103:7, Ps. 130:2, Ps. 51:3 en 6, Ps. 138:4

**Hoofdpunten van de preek**

Eerlijkheid is de sleutel voor het leven van de enige troost. Niet ontkennen, maar erkennen!

**1 God is goed (v&a6, Gen. 1:27,31a)**

Ontkennen zit in ons DNA. Adam gaf de schuld aan een ander. Aan w/Wie ligt het nu? De HC stelt een vraag op het randje. Een oer *menselijke* vraag. Heeft God het fout gedaan?

Het troost niet om God de schuld te geven. Hij heeft ons 'goed' gemaakt: zonder gebrek, volmaakt zoals Hij. Hij heeft ons gemaakt om Hem te kennen en Zijn liefde te beantwoorden.

**2 Een foute keus (v&a7, Rom. 5:12)**

Aan wie ligt het dan? De HC stelt een eerlijk-makende vraag om ons te leren erkennen: wij waren fout. De mens koos tegen zijn Schepper. In Adam hebben wij tegen God gezondigd.

Alleen persoonlijke erkenning brengt troost: 'ons' en 'wij'. Ons mens-zijn is door de zonde verdorven en beantwoordt niet aan Gods doel. We erven van kinds af de schuld.

**3 Helemaal fout (v&a8a, Gen. 6:5)**

Erkennen is een geloofsdaad. Niet zomaar... Dat moet wel vragen oproepen. De HC kent én stelt ze: is het echt zó erg dat we door de zonde compleet verdorven en dus 'fout' zijn?

Het antwoord is kort en goed: 'ja'. Ontkennen drijft je weg bij de enige troost van de Zaligmaker die voor 'al mijn zonden betaald heeft!' Ik maak het niet 'goed', dat doet Hij.

**4 God doet goed (antw 8b, Joh. 3:3)**

De HC leert ons – door heilzame wanhoop – troost. 'Tenzij' vat het evangelie radicaal samen. Wat gebeuren moet, doet God! De Geest doet je opnieuw geboren worden.

Door de verkondiging van Christus gebeurt dat. Door het geloof. De Geest geeft nieuwe gehoorzaamheid. Van de oude mens wordt je verlost. We hebben levenslang troost nodig.



<https://www.fallingplates.com/nl#!/player>