

In Jezus gedoopt

Schriftlezingen: Mattheüs 3:1-17 Tekst: Mattheüs 3:13-17 Zingen: Ps. 113:3, Ps. 123:1, {HD: Ps. 87:4,134:3, 105:5} , Ps. 8:4, Ps. 20:1 en 3, Ps. 97:7

Hoofdpunten van de preek

Jezus' doop openbaart het werk van de Drie-enige God in het zalig maken van zondaren.

1 Jezus de Zoon (vers 13-15)

Jezus komt, maar nú nog niet als Rechter met bijl of wan. Hij komt eerst als Redder om gedoopt te worden. Johannes maakte de weg klaar voor Jezus' komst als Rechter.

Hij roept tot bekering (2). De doop der bekering markeert het sterven aan het oude (6) en opstaan in een nieuw leven (8). Wat voor elk mens nodig is – is dat voor Jezus niet.

Jezus moet en zal gedoopt worden. Hij maakt Zich één met zondaren. Om voor hun te sterven. Dit is 'gepast' om alle gerechtigheid te vervullen. Zo is het goed met God.

2 De Geest van God (vers 16)

Nadat Jezus gedoopt is, komt Hij – één met zondaren – op uit het water van de dood. Mét Jezus staan we op in een nieuw leven (Rom. 6). Mattheüs roept ons erbij: 'en zie!'

Voor Jezus gaat nu de hemel open. Alles wat de hemel gesloten houdt is weg. Als de hemel opengaat, is dat om (ons in) Christus te zegenen (Ef. 1:3). Dé zegen is de Geest.

Hij komt op Jezus om zondaren zalig te maken (bv 4:1). Eén met Christus leidt de Geest ook ons. De duif vertelt over Zijn werk: (her)scheppen (Gen. 1:2 en 8:11).

3 De stem van de Vader (vers 17)

Mattheüs roept ons een 2^e keer erbij: 'en zie!' Uit de open hemel laat de Vader veelbelovend Zijn stem over de Zoon horen. Wat voor Hem geldt, moeten wij horen.

De Vader wijst Hem aan: de ene Gedoopte tussen de dopelingen. Dit is de gehoorzame Zoon. Daarom de geliefde. De Knecht die niet faalt. In Hem concentreert Gods liefde zich.

De Vader heeft welbehagen in de Zoon en Zijn werk dat Hij door de doop zichtbaar maakt. Sterven en opstaan om het goed te maken. In Jezus denkt God ons ten goede.