

## **Wat is geluk?**

Schriftlezingen: Mattheüs 4:23-5:16 Tekst: Mattheüs 5:1-12  
Zingen: Ps. 34:1, Ps. 86:1, Ps. 72:2 en 7, Ps. 68:10, Ps. 37:6

### **Hoofdpunten van de preek**

Jezus leert Zijn leerlingen – met het oog op hun medemens – wat waar geluk is.

#### **1 Onderwijs in geluk [Mt. 5:1 en 2]**

Geluk is niet voor de bevoorrechte enkeling. Velen zochten hun geluk bij Jezus in de vorm van genezing, bevrijding en toekomst. Jezus *ziet* de menigte in dit oer-menselijke verlangen.

Verlangen dat nooit vervuld wordt, zolang men het niet in God zoekt. Jezus heeft het geluk van elk mens op het oog. Hij leert wat geluk is en maakt ons verantwoordelijk.

#### **2 Gelukkig in God [Mt. 5:3-6]**

Geluk is alleen in God. Dán ben je zalig, d.w.z. een door God gezegend mens. Jezus schetst dat in 4 karaktertrekken. Zalig *de armen van geest*: God is groot, ik ben klein (3).

Je treurt *om* de ellende van velen en om eigen zonde (4). Als zachtmoedige (5) verdraag je om Jezus wil. Honger is verlangen dat door Gods gerechtigheid verzadigd wordt (6).

#### **3 Gelukzoekers [Mt. 5:7-10]**

Zout/licht ben je door wat je bent. Zalig de barmhartigen (7): Gods ontferming schijnt door je in een keiharde wereld. Een rein hart (8) dient God en uit zich in hoe je integer leeft.

Als Christus je vrede is, is vrede zoeken niet teveel gevraagd (9). Zalig wie op Gods weg van gerechtigheid gaat en deelt in het lot van de Rechtvaardige (10). Het weegt niet op...

#### **4 Onbreekbaar geluk [Mt. 5:11-12]**

... tegen het geluk in God. Jezus weet hoe moeilijk dit klinkt en neemt Zijn discipelen even apart. De toon wordt van algemeen nu intiem: zalig zijn jullie!

Vervolging *omwille van Jezus wil* kent veel gedaanten en uit zich ook in smaad en kwaadsprekerij. Toch is het: verheugt u! Hoe kan dat? Uw loon (God) is groot.