

Ooggetuigen van Gods majesteit

Schriftlezingen: Mattheüs 16:21-17:13, 2 Petrus 1:16-21 Tekst: Mattheüs 17:1-8
Zingen: Ps.111:1 en 2, Ps. 40:4, Ps. 21:5 en 13, Ps. 138:3, Ps. 145:4

Hoofdpunten van de preek

Jezus straalt van vreugde nu Zijn levensdoel nabij komt.

1 Ooggetuigen [17:1,2a]

6 Dagen nadat Jezus begint over kruis, lijden, opstanding én heerlijkheid, neemt Hij 3 discipelen mee de berg op. Wat daar gebeurt, gebeurt voor hen...

Jezus wordt voor hun ogen veranderd. Hij maakt de discipelen ooggetuigen van Zijn Majesteit. Juist nu het kruis nabij komt en er met gewone ogen geen glorie te zien is...

2 VerHEERlijking [17:2b]

Jezus straalt van vreugde. Gods heerlijkheid schittert niet van boven, maar van binnenuit. Waarom? Hij toont in deze lijdensweg Gods heerlijkheid in het redden van zondaren.

Jezus' kleding wordt stralend wit. Wit is de kleur van God en vertelt van Gods smetteloze heiligheid. Jezus' kleding wordt nu Hij het offer gaat brengen, priesterkleding.

3 Verschijning [17:3,4]

Mozes en Elia verschijnen aan hen. Ze spreken met de stralende Jezus... over Zijn exodus (Lk. 9:31). Jezus' sterven volbrengt de ware exodus. Mozes kon dat niet.

Mozes' *profetische* bediening liep uit op het aankondigen van dé Profeet (Deut.18:15). Elia riep het volk terug naar de wet, maar van bekering kwam het niet. Jezus volbrengt dit.

4 Instemming [17:5,6]

God onderbreekt Petrus die vooruitgrijpt op het eindtijd-loofhuttenfeest (Luk. 16:9). Hij laat zien wat er te zien is: De wolk van Gods heerlijkheid valt over het gezelschap bij Jezus.

De Vader laat horen waar het omgaat: Dit is Hem. Gods geliefde Zoon. Hij volbrengt Gods wil op aarde. God heeft vreugde in Hem. Daarom moeten wij naar Jezus luisteren.

5 Aanraking [17:7-8]

Alle stervelingen bij Jezus reageren als de dood op Gods heerlijkheid. Het verschil is te groot, maar Jezus overbrugt dat. Hij komt en raakt hen aan. Een gebaar vol van genade.

Jezus laat de discipelen niet in hun angst en ontzetting. Zijn Woord is vol (opstandings) kracht: sta op... én wees niet bang. Dát opent ogen: om alleen een stralende Jezus te zien.