

**(G)een wolkje aan de lucht?!**

Schriftlezingen: 1 Kon. 18:1-2, 41-46 Jakobus 5:7-20 Tekst: 1 Kon.18: 41-46

Zingen: Ps. 62:1 en 5, Ps.123:1, Ps. 146:4 en 6, Ps. 118:7 en 8, Ps. 27:5

Hoofdpunten van de preek

Elia bidt om regen onder een strakblauwe lucht.

**1 Geloof (18: 41)**

Elia stuurt Achab al bij voorbaat weg. De regen die hij hoort is er zelfs nog niet. Elia gelooft God op Zijn belofte (18:1). God vervult altijd Zijn beloftewoord (1 Joh. 5:14).

Gods 'gewone' beloften willen de basis van ons gebedsleven zijn en roepen om geloof. Geloof in Gods beloften maakt de kracht van het gebed uit (Jak. 5:16).

**2 Ootmoed (18:42)**

Achab gaat eten, terwijl Elia gaat bidden. Samen bidden zit er niet in. Elia blijft alleen over. Hij lijkt hierin op Jezus dé voorbidder. Ook in zijn gebedshouding van onderwerping.

Elia buigt voor God als hij bidt voor het afwezige volk, dat daarna op de oude voet verder leeft. Elia's gebedshouding daarna is die van opperste concentratie.

**3 Volharding (18:43)**

Elia laat zijn dienaar uitkijken naar de vervulling van de belofte. Herhaaldelijk doet hij verslag: 'er is niets'. Het gebedsleven is onderhevig aan zulke teleurstellingen.

Als de verhoring nog uitblijft, kan de HEERE daarmee Zijn Vaderlijk wijze bedoelingen hebben. Hij wil ons oefenen in volharding. 'Ik laat U niet los, tenzij dat U mij zegent.'

**4 Groot-denken (18:44)**

De jongen van Elia moet 7 keer gaan kijken... Een getal vol betekenis: God vervolmaakt, loutert het geloof om alles van Hem te verwachten.

Het kleine wolkje dat verschijnt is genoeg om groot van God te denken. God geeft zulke wolkjes... als voortekenen bij de vervulling van Zijn beloften.

**5 Gebedsverhoring (18:45)**

Het bericht naar Achab is al sinds het wolkje onderweg. Het wolkje groeit 'ondertussen' uit tot wolkenmassa. Een veelzeggende tijdsuitdrukking: eerst geloven, dan zien.

Na 3 jaar en 6 maanden geeft de HEERE van regen. Hij laat zien dat Hij alleen zegen kan geven. Baäl moe(s)t worden ontmaskerd. Het volk moe(s)t tot inkeer gebracht worden.

**6 Vreugde (18:46)**

De geschiedenis eindigt niet met Achab of Elia, maar met de HEERE. Zijn hand is op Elia. Een uitdrukking waaruit blijkt dat Hij de hand in de dingen heeft.

Daarom snelt de man Gods Elia voor Achab uit als een indringend getuigenis dat de hand van de HEERE krachtige daden doet (Ps. 118:16). Welk getuigenis gaat er van ons uit?