

Bid en werk

Schriftlezingen: Nehemia 1:1-2:11 Kerntekst: Nehemia 2:4

Zingen: Ps. 81:11,12, Ps. 79:4, Ps. 25:2 en 7, Ps. 146:3 en 4, Ps. 118:7

Hoofdpunten van de preek

Nehemia bidt onder het werken.

1_Schietgebedje [2:4-5a]

Terwijl Nehemia met de koning praat bidt hij tot God. *Niet* een klassieke gebedshouding: hij kan zich nu niet afzonderen van zijn omgeving en zich concentreren op God.

We! een veelvoorkomende vorm van bidden. Terwijl je in gesprek bent, aan het werk enz. is er aanleiding om God erbij te roepen, omdat je Hem onmiddellijk nodig hebt.

2 Noodbelijdenis [1:4,5-7]

Nehemia bidt op dat moment zonder woorden. Hij is daarvoor al maandenlang 'in gesprek' met God. Na de dramatische berichten uit Jeruzalem rouwt Nehemia voor God.

Nehemia's gebed kenmerkt zich door nederigheid en schuldbesef. Hij denkt groot van God en klein van zichzelf. De ellende van Jeruzalem is ook zijn schuld.

3 Godsvertrouwen [1:8-10]

Nehemia herinnert de HEERE aan Zijn eigen woord, de verbondsbelofte. De HEERE doet altijd wat Hij belooft: in verbondswraak en -zegen. Toen en nu.

Nehemia doet ook een appel op Gods *heilig* eergevoel. Met het *nu* waarmaken van Zijn belofte staat Gods Naam die Hij in het *verleden* vestigde op het 'spel'.

4 Gebedsverhoring [2:5-6]

Uitgerekend in de maand dat het Pascha gevierd werd, breekt het momentum aan.

Nehemia herkent dat in de vraag van de koning. Nú komt het erop aan én... hij bidt eerst.

God verhoort direct. Hij geeft de voor zijn leven vrezende Nehemia de goede woorden (5) en de goodwill van de machtige koning (6). Gods goede hand is over hem (8).