

Kostbare liefde

Schriftlezingen: Mattheüs 26:1-16 Tekst: Mattheüs 26:6-13

Zingen: Ps. 133:1,2 en 3, Ps. 31:5, Ps. 45:1 en 4, Ps. 116:1 en 10, Ps. 26:2

Hoofdpunten van de preek

Een vrouw verklaart Jezus haar liefde.

1 Gedurfde liefde (26:6-7a)

De liefde voor Jezus geeft haar de moed om over een werkelijke en gevoelsmatige drempel te gaan van mensen met hun meningen en weerstanden die je ontmoet.

Geloof moet zich wel openlijk in liefde uiten. De vrouw doet denken aan de bruid uit Hooglied. De liefde van en voor haar Bruidegom drijft haar.

2 Kostbare liefde (26:7b)

De vrouw geeft op verschillende manieren uiting aan haar liefde. De kostbare albaster fles, die maar 1 keer gebruikt kan worden, verpakt haar liefde in onomkeerbare toewijding.

De vrouw giet haar kostbare zalf over Jezus' hoofd uit. Ze brengt daarmee het onzegbare van haar liefde woordeloos tot uitdrukking. Niets is haar teveel.

3 Miskende liefde (26:8-9)

Liefde is kwetsbaar. Jezus leerlingen blijken vaak geen lievelingen. Liefdeloos en hard is hun veroordeling. Haar liefde wordt miskend. Zonde van het geld...

Waarom doen Jezus' leerlingen zo? Door de zonde zijn wij liefhebbers van onszelf geworden. Alles Jezus' liefde voor zondaren ons niet alles is, is alles voor Hem te veel.

4 Gewaardeerde liefde (26:10-12)

Jezus merkte het. Hij verstaat het (SV). Hij weet uit Eigen ervaring hoe mensen met Zijn allesgevende liefde omgaan. Hij neemt het op voor mensen als deze vrouw.

Jezus kent ons echt. Hij doorziet de liefde van de vrouw als 'goed werk'. Haar liefde is tot Zijn begrafenis. Ze zalft Jezus met haar doodsalf. Hij sterft haar dood (Rom. 6).

5 Gepredikte liefde (26:13)

Met nadruk verklaart Jezus dat overal waar het evangelie van Gods liefde voor zondaren, vijanden enz. op Zijn gezag verkondigd wordt...

... dat de vrouw een blijvende illustratie is van dit evangelie, ons tot voorbeeld. Jezus liefde dreef haar aan tot alles wat zij gedaan heeft (zie 1, 2).