

Serie: De goede boodschap van Mattheüs

Laatste woorden

Schriftlezingen: Psalm 110, Matth. 28:16-20, Fil. 2:6-10
Tekst: Matth. 28:16-20
Zingen: Ps. 68:10, Ps. 110:1 en 2, Ps. 47:1 en 3, Ps. 118:3 en 7, Ps. 145:2

Hoofdpunten van de preek

Jezus laat Zijn elf discipelen op aarde achter met een grote zekerheid: Ik ben met jullie.

1 Jezus' discipelen (28:16-17)

Ondanks alles wat er gebeurd is aan verlaten, verloochenen en ongeloof worden Jezus' leerlingen discipelen genoemd. Het zijn er elf, één wordt blijvend, pijnlijk, gemist.

De elf komen gehoorzaam naar Galilea. Hun thuisland. Het gebied van gewone mensen. Met de berg waar Jezus als leraar Israëls leerde. De ene aanbidt Jezus, de ander twijfelt.

2 Jezus' macht (28:18)

Kunnen de discipelen wel zonder Jezus' aardse aanwezigheid? Jezus komt hen nabij. Zijn laatste woorden zijn op hen gericht, zeker op de twijfelaars. Elk woord is kostbaar.

'Mij...' de Zaligmaker, Immanuel en Kurios. 'Is gegeven...' Jezus nam niet, maar ontving als bekroning op Zijn werk alle macht. Hij heeft in hemel en op aarde het voor het zeggen.

3 Jezus' opdracht (28:19)

De elf worden als eerste door Jezus de wereld in gezonden met een grote opdracht: 'ga heen, onderwijs...' Elke gelovige leeft in zijn eigen omgeving als zendeling.

De grote opdracht is: 'onderwijs...' Als discipel ben je geroepen om discipelen te maken. Door leven en leer. Alle volken... iedereen moet Jezus als Heer' erkennen en ernaar leven.

4 Jezus' aanwezigheid (28:20)

Jezus verlaat de aarde, maar laat Zijn discipelen in hun twijfel, met hun opdracht niet alleen in de vijandige wereld. Elk woord telt. 'En zie...' Jezus roept onze geloofsaandacht.

We moeten onze blik van alles en iedereen afwenden naar Hem. Met Zijn Naam omsluit Hij in Gods naam de onze. Geen discipel uitgezonderd. Elke dag telt, tot de voleinding.

Slot

Jezus bekrachtigt de grote zekerheid met 'amen.' Mattheüs beaamt dit als een persoonlijke reactie op het evangelie. Het 'amen' van Jezus wil weerklinken in ons 'amen'.