

Wie volg je?

Schriftlezing(en): Efeze 4:17-5:2 Tekst: Efeze 5:1-2

Zingen: Ps.31:1,17, Ps.8:4, Ps.133:1, Ps.133:3, Ps.36:2, HA: Ps.116, Ps.97:8

Hoofdpunten van de preek

Je *kan* velen volgen... maar slechts Eén *moet* je volgen: God.

1 God navolgen (Ef.5:1)

Volgen betekent 'nadoen'. Als gelovige ben je geroepen om God na te doen. Is dat niet te hoog gegrepen voor zondaren? Nadoen betekent op het grote Voorbeeld letten.

Wat laat God ons zien? Vers 32: wees vriendelijk enz, zoals God u vergeven heeft. God heeft Zijn liefde laten spreken. Een wonder! Daarom mogen we kind zijn.

2 Wandel in de liefde (Ef.5:2)

God doen we na met beide benen op de grond. Vers 2 legt dit uit: wandel in de liefde. Een uitdrukking voor je manier van leven. Christus' liefde als onze manier van leven.

Christus' liefde weerspiegelt zich in brood en wijn. Hij offert Zich in alles gevende liefde op voor zondaars, voor God. Christus' offer is een heerlijke gave en geur voor God.

Wat laat je zien?

Schriftlezing(en): Jesaja 59-60:3, Efeze 5:1-14, Tekst: Efeze 5:3-14

Zingen: Ps.68:2, Ps.119:53, Ps.27:1, HA Ps.116,, Ps.36:3, Ps.89:7, Gez.4:1

Wat de zon voor de aarde is, is Christus voor de wereld. En in Christus... de christen.

3 Wandel als Lichtkind (Ef.5:8-11a)

Geen overbodige oproep. Vroeger waren jullie duisternis (vers 3-6). Een waarschuwing om niet weer mee te doen (7) is op z'n plek. Dan verduisteren we het Licht...

In (geloofsgemeenschap met) de Heere ben je licht: ken je God. Dat wil je levenswandel bepalen door dankzegging (4b), vrucht van de Geest (9) en beproeven wat God behaagt.

4 Breng aan het Licht (Ef.5:11b-12)

Duisternis betekent zonder God, tegen God.. Het Licht moet vallen in de duisternis, om de voor God onvruchtbare werken te ontmaskeren.

De duisternis verzet zich tegen het Licht. De reacties zijn des duivels. Je zou uit angst het Licht verbergen. Toch ligt hierin onze profetische opdracht voor 'kerk en wereld'.

5 Wordt wakker (Ef.5:12-13)

Pas als het Licht schijnt zie je hoe donker het was. Het Licht ontmaskert alles, om te beginnen in ons eigen leven. Beter nu, want straks als Christus terugkomt is te laat!

Waken is nodig om bij geestelijk bewustzijn te blijven. Alleen zo kan het Licht door je schijnen. Christus roept met kracht slapers wakker uit hun dood. Dan gaat hun het Licht op.