

God doet het.

Schriftlezingen: 1 Thessalonicenzen 5 Tekst: 1 Thessalonicenzen 5:23,24

Zingen: Ps. 100:1,4, Ps. 27:7, Ps. 84:3,6, Ps.138:2 en 4, Ps. 17:3,4, Ps. 111:5

Hoofdpunten van de preek

Na een brief vol onderwijs over levensheiliging en Christus' wederkomst sluit Paulus af met een dubbele wens en een grote zekerheid. In het geloven komt het aan op God.

1 Heiligen

Hij wordt 'de God van de vrede' genoemd. Hij is vrede en wil vrede. God offert Zijn Zoon daarvoor op. Door Christus hebben wij vrede met God (Rom. 5:1), dan is het écht goed.

De vrede wordt door ons zondige ik bedorven. Paulus wenst daarom dat God Zelf ons hele bestaan voor Zich wint en op Zich richt. Dat is levensheiliging. Opgave vanuit Gods gave.

2 Bewaren

Het beslissende uur van Christus' komst breekt aan. Hoe blijf je als christen staande in het laatste der dagen? Dat redt niemand zelf. Paulus wenst dat we (door God) bewaard worden.

Paulus wens bouwt op Gods belofte. Hij zál ons gehele bestaan bewaren, zodat 'onze Heere Jezus Christus' bij Zijn komst niets op ons aan te merken heeft. 'Onze' is geloofstaal.

3 Doen

Geloof is zekerheid – want God is getrouw, d.w.z. om te geloven. Wat God belooft, doet Hij. Het evangelie is zoals God is: geloofwaardig. Christus maakt Gods trouw zichtbaar.

God is de roepende. Hij roept door het evangelie met overtuigingskracht (je kan niet anders). Hij roept net zolang totdat iedereen die Hij heeft uitgekozen 'er is'. Hij maakt Zijn werk af.