

Serie: De goede boodschap van Mattheüs

Laat de kinderen tot Mij komen!

Schriftlezingen: Matth. 18:1-14, 19:13-15 (tekst). Zingen: Ps. 95:1 en 3, Ps. 78:3, Doop {Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps. 105:5}, Ps. 25:6 en 7, Ps. 40:2

Hoofdpunten van de preek

De kinderen in deze geschiedenis doen niets, maar ontvangen alles.

1a Kinderen

Kinderen worden bij Jezus gebracht. Geen eigen keuze, er is voor hun gekozen. Met 'toen' legt Mattheüs verband met Jezus' onderwijs over huwelijkstrouw als kind-veilige bedding.

2 Ouders

Wie brengen de kinderen? In ieder geval niet alleen de moeders. Geloofsopvoeding is de verantwoording van beide ouders. Ouder ben je levenslang. De manier waarop verschuift.

Het doel blijft gelijk: je kind op alle mogelijke manieren bij Jezus brengen. Omdat je kind op Zijn genade is aangewezen. Brengen wordt ook vertaald met offeren: mijn kind is van U.

3 Discipelen

De discipelen zorgen – helaas – voor een herkenbare ervaring. Erger is wat eronder zit: zij denken te bepalen wie bij Jezus mag komen en voor wie het Koninkrijk der Hemelen is.

Zeker voor Jezus' volgelingen is verhinderen het gevaar. 'Wee de mens door wie er zo'n struikelblok komt' (18:7). Veelzeggend dat Jezus dit zegt na een gesprek over hoogmoed.

4 Jezus

Jezus wijst Zijn discipelen terecht. Opnieuw is een kind voorbeeld (18:3). Het Koninkrijk ontvang je niet door iets te doen of iemand te zijn, maar alleen als kind (jong/oud).

Jezus legt de kinderen genadig de handen op. Voor hun de zegen, voor Hem de vloek. Het bracht hem het kruis. De Vader sloot Hem buiten, om Zijn rijk voor hun te openen.

1b Kinderen

De kinderen doen niets dan de handen opgelegd te krijgen en gezegend te worden, want Jezus doet alles. De ingang van het Koninkrijk is – door Jezus – alleen maar te ontvangen.