

Thema: Drie-enige God U zij al de eer (HC8)

Schriftlezingen: Gen. 18:1-22, Matth. 3:13-17, 2 Kor. 13:12-13 (tekst), Ef. 1:3-14
Zingen: Ps.145:1 en 3, Ps.48:6, Ps.135:2 en 3, Ps.99:1 en 8, Gz.12:7

Hoofdpunten van de preek

De ene God openbaart Zich in Vader, Zoon en Heilige Geest.

1 God laat Zich kennen (v&a25a - Gen. 18:1)

De ene HEERE verschijnt in de persoon van 3 mannen aan Abraham. Hij *openbaart* Zich aan hem en vele anderen. Niet om Zich te laten begrijpen, maar om Zich te laten kennen.

God openbaart Zich *door Zijn Woord*. Alles wat Hij ons wil laten over Zichzelf staat daarin. God openbaart Zich op een bepaalde manier, namelijk als Vader, Zoon en Geest.

2 Eén God: Vader, Zoon en Geest (v&a25b - Deut.6:4)

Er is één God. Ook al lijkt de wereld vergeven te zijn van goden, het zijn geen varianten van de Ene. Ons hart is een afgodenfabriek (Luther). Afgoden zijn niets en doen niets.

God is één. Hij openbaart Zich in verschillende personen: Vader, Zoon en Geest zijn één God. Het gaat niet om begrijpen, maar om geloven wat God laat weten.

3 Vader-(Zoon en Geest) (v&a24a -

De Vader openbaart Zich als de Schepper. God heeft alle dingen met liefde gemaakt. Hij schiep ons naar Zijn beeld. De schepping is er om voor de Schepper te leven.

De zonde is een aanval op de Schepper. De Drie-enige laat Zijn schepping niet los. De Vader ziet naar ons om. De Zoon draagt de wereld. De Geest geeft adem om te leven en te loven.

4 Zoon-(Vader en Geest) (v&a24b – Ef.1:7)

De Schepper wordt schepsel. God wordt helemaal mens. Allemaal om ons te kunnen verlossen door Zijn leven te geven en tot God terug te brengen.

De Vader geeft Zijn Zoon. God verzoende in Christus de wereld met Zichzelf. De Geest leidt de Zoon. De Vader en Zoon zenden de Geest om ons tot God te brengen.

5 Geest-(Vader en Zoon) (v&a24c – 1 Petr. 1:2)

De Geest is God in eigen persoon. Hij werkt (en woont) persoonlijk in ons. Hij zet ons apart. Hij brengt tot geloof. De Heilige Geest maakt ons heilig.

Heilig betekent op God gericht. De Geest leidt ons door het Woord. Hij geeft wat Christus gedaan heeft aan ons. Hij maakt ons minder en Christus meer.