

## HC10: Vertrouw je de Vader?

Schriftlezing(en): Genesis 22:1-14, Romeinen 8:28-39 Tekst: Gen. 22:14

Zingen: Ps. 93:1 en 4, Ps. 34:9, Ps. 62:1 en 4, Ps. 42:4 en 5, Ps. 103:1

### Hoofdpunten van de preek

Abraham en Izak moeten de berg beklimmen in vertrouwen dat de HEERE zal voorzien.

#### **1 Alles in Gods hand (v&a27a – Hebr. 1:2b-3a)**

Op de berg voorziet de HEERE van een Lam. 'Wat verstaan wij door de voorzienigheid?' – vraagt de HC. Alleen bij het gegeven Lam – Christus – valt er iets van te verstaan.

Gods kracht' blijkt in Christus. Door Hem schiep Hij de aarde en door Zijn krachtig spreken draagt Hij alles. Dankzij Hem houdt God de wereld in stand en door Hem regeert Hij.

#### **2 Alles uit Gods hand (a27b – Lukas 12:24)**

Als de HEERE voorziet hoeft geen kind van de Vader zich zorgen te maken. Maar net zoals met Abraham kan dit 'hopen tegen alles in' betekenen (Rom.4:18). Want...

God geeft als wijs Vader *alle dingen*. Waarvoor je bidt, maar ook waar je niet bepaald om vraagt. Het komt uit *Vaderhanden* naar ons toe. Niet 'bij geval', het valt je toe (Ruth 2:3).

#### **3 Geduldig (v&a 28a – Fil. 4:11b)**

De HEERE geeft Abraham en zijn zoon(en) de ervaring niet voor niets. Wij moeten weten dat Hij zál voorzien. Het is geen vraag of je tegenspoed krijgt, maar hoe je ermee omgaat.

Wees geduldig (Rom. 12:12), maar hoe? De HEERE leert het je. Daarom moest Abraham de berg op en werd Paulus ingewijd. Geduld is vrucht van Christus' Geest (Gal. 5:22).

#### **4 Dankbaar (a28b – Psalm 103:2)**

Waar de HEERE voorziet kan je dankbaar verder. De HC leert ons dan ook om dankbaar te zijn in voorspoed. Dat is geen toestand, maar betekent dat de HEERE met je is (Gn. 39:2).

Dankbaarheid is niet vanzelfsprekend. Psalm 103 roept ons op om Gods weldaden niet te vergeten. Terug naar de Gever van alle goede gaven om Hem de eer te geven (Luk. 17:18)!

#### **5 Vertrouwen (a28c – Rom.8:31,38-39)**

Ná de berg moet Abraham verder, de onbekende toekomst tegemoet. Met de ervaring van de berg kan je met goed vertrouwen verder: de HEERE zal voorzien. De Vader is getrouw.

Vertrouwen, want God is getrouw! Hij geeft uitkomst (1Kor.10:13). Hij bewaart en sterkt voor de Boze (2Thes.3:3). Wat er ook gebeurt: niets/niemand scheidt ons van Gods liefde.