

HC11: Het hele evangelie in 1 Naam

Schriftlezingen: Matth. 1:18-25, Hand. 4:1-12, Gal. 2:11-21 Tekst: Matth. 1:21
Zingen: Ps. 75:1, Ps. 52:7, Ps. Lofz. Maria 1 en 3, Ps. 89:7 en 8, Ps. 68:10

Hoofdpunten van de preek

Jezus' Naam is de concentratie van het complete evangelie.

1 Jezus redt (V&A29a – Matth. 1:21)

Gods Zoon wordt Jezus genoemd omdat de Vader dat wil. De Naam laat zien wat de Vader wil én wat Hij zeker doet: *ons* redden. De HC oefent ons om dit persoonlijk aan te nemen.

Jezus neemt onze rampzalige zonden op Zich, om in de hel van Gods toorn ervoor te sterven. Het geloof antwoordt: 'Hij voor mij'. Wie Zijn Naam aanroept wordt zalig: tot God gebracht.

2 Jezus alleen (A29b – Hand. 4:12)

Velen worden 'Jezus' genoemd en pretenderen verlossing. Niemand maakt dit waar, alleen Jezus. *Hij is de Gegevene*. Verder zoeken, ergens anders proberen hoeft niet en mag niet.

We doen het wel! Je komt de Farizeeër of de rijke jongeman in je zomaar tegen (ik ben niet zoals/ ik leef goed). In jezelf moet je het niet zoeken! Andere namen/ religies lopen dood.

3 Jezus helemaal? (V&A30a – Gal.2:21b)

Jezus alleen, maar dan ook Jezus helemaal. Vr.30 is ook nu actueel en nodig om ons te bewaren voor te kleine verwachtingen, waardoor we het óók op onszelf zoeken => Galaten.

Als we niet alles van Jezus verwachten, verloochenen wij Hem. Het is een ontkenning van Zijn werk. Een onderwaardering van Zijn offer. Niets van mij haalt het bij Hem.

4 Jezus helemaal! (A30b – Hebr. 7:25)

Jezus maakt of helemaal zalig, of helemaal niet. Antw.30 leert ons om Hem aan te nemen en daarbij alles van Hem te verwachten. Een blijvende geloofshouding: leven uit Jezus.

De hele Jezus is ons dan alles. Hij kan en zal volkomen zalig maken. In Christus hebben wij gerechtigheid, heiliging en verlossing (1 Kor. 1:30-31). Alle credits, alle eer aan Hem!

Serie: De Heidelbergse Catechismus

Luistervragen

0 Wat heb je van de preek geleerd?

1 Jezus redt (V&A29a – Matth. 1:21)

Spreek of denk door over: 'de Naam van de Zoon zegt alles over de wil van de Vader.' Wat werd daarmee bedoeld?

Wat betekent zalig maken?

2 Jezus alleen (A29b – Hand. 4:12)

Welke verlossers ken je allemaal? Waarom maken zij het niet waar?

Bij wie zoek jij het?

3 Jezus helemaal? (V&A30a – Gal.2:21b)

Hoe vind je het om alles van Jezus te verwachten?

Lees Galaten 1:6-9, 2:11-21, 3:1-12. Waarvoor waarschuwt Paulus de gelovigen. Hoe zien we dat vandaag?

4 Jezus helemaal! (A30b – Hebr. 7:25)

Wat betekent het dat Jezus ons helemaal zal zalig maken.

Wat vraagt dat van ons?