

‘Toch rijst in mij een lied van overwinning’

Schriftlezingen: Romeinen 8:18-39 Tekst: Romeinen 8:28-39

Zingen: Ps.65:1,8 en 9, Ps.145:1, Ps.116:1,10 en 11, Ps.118:3,7 en 8, Ps.42:5

Hoofdpunten van de preek

Zingen we met dit danklied geen toontje te hoog?

1 Wij weten (Rom. 8:28-30)

Danken is niet afhankelijk van hoe het met je gaat, maar of je God kent en liefhebt.

Paulus zet in met ervarings- en geloofskennis en bouwt op Gods beloften: *wij weten...*

God doet alle dingen meewerken ten goede. Hij heeft alles in de hand. Ook het lijden van nu (8:18). Wat er ook gebeurt, die God gekozen heeft, worden geroepen, gered en verheerlijkt.

2 Als God vóór ons is... (Rom. 8:31-32)

Wat valt er nog te zeggen, als je dit van God weet? Aanbidding blijft over. Paulus geeft antwoord door zijn vragen. Wie zal tegen ons zijn, als God voor ons is? Niets en niemand!

Toch kan er veel zich tegen je richten. Algemene zorgen, maar vooral lijden vanwege Jezus. Als God echter het grootste (Zijn Zoon) voor ons gaf, zal Hij zeker tot in het kleinste zorgen.

3 ... is niemand je tegen (Rom. 8:33-34)

Als God voor je is kunnen anderen zich juist tegen je richten en je de schuld geven van...

Veel christenen delen in het lot van Christus, maar Hij spreekt je zalig (Mt. 5:11-12).

Zijn Gods uitverkorenen dan onschuldig? Als God je om Jezus wil rechtvaardigt wel.

Niemand kan je dan veroordelen. Paulus komt bij advocaat Christus uit: Hij pleit voor ons.

4 en houdt Christus je vast

Als God voor je is kan niets en niemand je scheiden van Christus' liefde. Die is sterker dan alles wat we zullen meemaken, zoals vervolging. Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Het danklied zingt op de toonhoogte van het geloof. Het lijden wordt niet triomfantelijk overschreeuwd, maar gezien vanuit de overtuiging dat Gods liefde in Christus sterker is.