

## HC12: Christus en de christen

Schriftlezingen: Lukas 4:16-32, 1 Petrus 2:1-10 Tekst: Lukas 4:18a  
Zingen: Ps. 45:1, Gez. 3:3, Ps. 89:8 en 12, Ps. 132:6 en 10, Ps. 108:1

### Hoofdpunten van de preek

Jezus is Christus. Zijn 'beroep' vertelt ons wat Hij doet. De HC focust op Zijn kerntaken.

#### **1 Christus (V&A31)**

*Gezalfd (v&a31a – Jes. 61:1)*

Christus betekent gezalfde. Namens God werd je gezalfd voor een speciale taak. God heeft Jezus 'verordineerd' d.w.z. aangesteld. Voor een zo'n taak kreeg je ook speciale middelen. De zalfolie verwijst naar de Geest. Jezus zal door Hem Gods werk volbrengen.

*Profeet (a31b – Joh. 1:18)*

Jezus 1<sup>e</sup> taak is profeet. Hij is niet een, maar dé profeet. Door God gezonden onthult Hij Wie God is en wat Hij wil: ons verlossen. Daarom wil de Vader dat we de Zoon gehoorzamen. Jezus is ook onze hoogste leraar. Hij leert met het oog op Gods Koninkrijk.

*Priester (a31c – Heb. 9:12)*

Jezus 2<sup>e</sup> taak is priester. Zijn taken hebben alles met elkaar te maken: onze verlossing. Als priester is Jezus tegelijk Zelf offer. Hij geeft alle jaren van Zijn leven. Hij geeft Zich helemaal. Aan de Vader, voor ons. Ook nu is Jezus priester: Hij zegent en bidt.

*Koning (a31d – Matth. 28:18,20)*

Jezus 3<sup>e</sup> taak is koning. Hij is dat eeuwig. Ook, *juist*, als Gekruisigde. Zijn Koninkrijk is beloofd, gekomen, zichtbaar geworden en zal ten volle doorbreken. Dit wordt als goede boodschap overal geproclameerd. Deze Koning beschermt en bewaart Zijn onderdanen.

#### **2 De christen (V&A32)**

*Genoemd (v32 – Hand. 11:26)*

Jezus' volgelingen worden 'christenen' genoemd. Anderen denken door hun levenswandel aan Christus. 'Christen' is een spotnaam. Het wil een geuzennaam zijn.

*Christen-profeet (a32a – 1 Joh.2:20)*

Het HC antwoord is een persoonlijke geloofsbelijdenis: 'Ik ben van Hem' en 'Hij is van mij. Daarom ben ik óók tot profeet gezalfd. Door de Geest toegerust om Zijn Naam te belijden.

*Christen-priester (a32b – 1 Joh.2:20)*

De Geest van Christus maakt mij óók priester, zodat ik mijn leven als een dankoffer wijd aan God. Niet iets, maar alles is van en voor Hem. Nu voorlopig en eeuwig volkomen.

*Christen-koning (a32c – Opb. 1:6)*

Christus maakt mij óók tot koning vóór God. Dat roept strijd op met alles in mij en om mij heen wat niet voor God is. Zonder strijd géén Koninkrijk om hierna met Christus te regeren.