

Serie: De bruiloft van het Lam.

Hemels perspectief

Schriftlezingen: Jesaja 61:1-11, Openbaring. 19:1-10 Tekst: Openb. 19:6-8
Zingen: Ps. 93:1 en 4, Ps. 97:1, Ps. 45:7, Ps. 99:1 en 8, Ps. 26:2

Hoofdpunten van de preek

Tussen alle *aardse* geluiden krijgt Johannes *hemelse* berichten te horen om door te geven.

1 De Heere regeert (19:6)

Het is belangrijk om mee te luisteren naar de geluiden die massaal van 'boven' klinken uit 3 geluidsbronnen. Een grote menigte (7:10), de Mensenzoon (1:15) en God (4:5).

De geluiden vormen 1 stem: de Heere God, de Almachtige is koning geworden. Hij regeert overal over allen, nu het gedaan is met de verleidende 'hoer' Babylon (19:2).

2 De bruiloft is gekomen (19:7a)

Het halleluja van 'boven' roept *hemel*, *aarde* en *mens* op om zich in God te verheugen en Hem eendrachtig te verheerlijken. Daar is alles om te doen! Dit geluid blijft.

Het koning worden van God doet de bruiloft van het Lam aanbreken. Het gaat om het Lam, als de eeuwige verbintenis met de zondaren voor Wie Hij Zich opofferde wordt gevierd.

3 De bruid heeft zich voorbereid (19:7b)

Een bruiloft vraagt veel voorbereiding. Zonder geen bruiloftsfeest. Hoe ben je als 'bruid' voorbereid? Als je gereed bent voor de komst van de Bruidegom! Dat vraagt alle aandacht.

God moet Zijn volk oproepen zich gereed te maken. Jezus waarschuwt voor slaperigheid. Bereid zijn is waakzaam zijn. We horen bemoedigend: Zijn vrouw is gereed! Ondanks alles.

4 Kleren maken de bruid (19:8)

Een bruid draagt mooie kleding voor haar bruidegom. Wat vindt de Bruidegom mooi? Schone kleren... een leven zonder de smet van de zonde en rein voor God.

Schitterende kleren... een leven dat God verheerlijkt. Fijn linnen (hoge kwaliteit priesterkleding)... een leven dat Hem door rechtvaardige daden dient. Het is haar GEGEVEN.