

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 13 februari

9.30 uur ds. J. van Dijk, Ridderkerk (groep B)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – *leerdienst HC zondag 14*

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk
2. Eredienst
3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Janneke Klop, Mette Klop, Daniëlle Terlouw

Vanuit de kerkenraad

Kerkenraadsbezinning

Als vervolg op de vorige kerkbode opnieuw een stukje uit de gehouden inleiding tijdens de laatste kerkenraadsvergadering.

Jezus werd veertig dagen verzocht in de woestijn. Hij verdedigde zich met het Woord. Gelukkig kent Hij het Woord beter dan de duivel, want Hij hanteert het Zwaard van de Geest. En satan droop af, voor een bepaalde tijd. Dan denk ik weleens: als satan Jezus verzoekt die ‘de Koning van de gemeente’ is, zal hij dan de gemeente zelf niet verzoeken? Satan kreeg geen vat op Jezus, maar hij zal op zoek zijn naar welke gemeente hij zal kunnen verslinden? Hoe moet de gemeente staande blijven als zij het Woord niet kent? ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’, staat er in Hosea 4 (NBG51). Als we willen laten zien wie God is, moeten we wel het Woord kennen. Hoe blijven we een gezonde gemeente als we de Geneesheer niet raadplegen? We blijven als gemeente staande door ons te vullen met het Woord. ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God.’

De kerkdeur open

Voor de morgendienst van zondag 6 februari wordt groep B uitgenodigd, terwijl in de avonddienst de gehele gemeente uitgenodigd is.

Groep B zijn de straatnamen H t/m N en P t/m R (met uitzondering van Rivierdijk 358-515). Wie verhinderd is de avonddienst bij te wonen en 's morgens volgens de groepsindeling niet aan de beurt is wordt van harte welkom geheten voor de morgendienst.

Houd u rekening met het volgende:

- Blijf thuis bij klachten en houd u aan de bekende basisregels.
- Alleen de ingang op het Kerkplein kan gebruikt worden om de kerk te betreden.
- Na de zegen verlaten eerst de gemeenteleden op de galerijen de kerk, waarna de overige gemeenteleden op aanwijzing de kerk kunnen verlaten.

Vervoer naar de kerk

Zondag 13 februari: de heer Addie van den Bout 0184-618137

Zondag 20 februari: de heer Addie van den Bout 0184-618137

Kerkenraadsverkiezing

We herinneren aan de verkiezingsvergadering van donderdag 17 februari om 19.30 uur in de kerk. Alle belijdende leden worden uitgenodigd deze avond bij te wonen en hun stem uit te brengen. We hopen dat de vacature ouderling-kerkrentmeester na deze verkiezing vervuld zal worden. We bevelen de broeders Klop en Rietveld aan in uw gebeden.

Jarigen 75+

De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren:

14 februari: dhr. L.W. Vogel, De Buurt 48, 3372 DD, 76 jaar

14 februari: mevr. J. Both-van de Werken, Steur 28, 3372 VD, 77 jaar

15 februari: mevr. A. Dame-de Ruijter, Rembrandthof 91, 3372 XV, 87 jaar

15 februari: dhr. E. Klop, Prinses Marijkestraat 1-E, 3372 CN, 75 jaar

We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u samen met uw geliefden een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Geboren

We kregen een geboortebericht van Stefan en Inge den Breejen. Op 28 januari werden zij de trotse ouders van Gijs. Van harte gefeliciteerd met dit geschenk uit Gods hand, Hij heeft gezegend met nieuw leven. We wensen jullie Gods zegen toe bij de opvoeding van Gijs. In onze felicitatie betrekken we ook jullie ouders en grootouders. Stefan en Inge wonen Wilhelminastraat 47, 3373 AR, Hardinxveld-Giessendam.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en een gezegende zondag toegewenst. *“Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan, mij buigen naar Uw heilig paleis in vreze voor U... Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen”* (Psalm 5: 8 en 12a).

J.P. Ritmeester

Kopij kerkbode

Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 18 februari. De kopij graag uiterlijk zaterdag 12 februari om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.

Vanuit de pastorie

Van zondag...

Afgelopen zondag luisterden we naar Markus 3:20-35. Een gedeelte wat ik eigenlijk steeds had overgeslagen in mijn mogelijke tekstkeuzes voor deze zondag. Het is nogal wat, wat daarin gebeurt en gezegd wordt... Het gedeelte koos mij. Ik heb er toch over gepreekt. Op hoop van zegen. Het resultaat heeft u gehoord. Het wilde ons in ieder geval dichtbij Jezus' bezieling brengen. Wat Hem drijft is voor ons genadig van belang!

Uit de gemeente

Voor zover wij weten is er niemand vanuit onze gemeente niemand in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn wel diverse mensen ziek thuis. We wensen elkaar van harte beterschap. De Heere zij ons ook in alle andere zorgen en noden nabij.

Huwelijksjubileum

Op 6 februari 1962 was de trouwdag van A.F. Dame en E. Dame-Alblas. 60 jaar geleden beloofden ze elkaar levenslange liefde en trouw. Als gemeente feliciteren wij jullie hartelijk! Vele mooie jaren liggen achter hun. Het leven onder aan de Rivierdijk. Dichtbij (schoon)moeder voor wie later ook gezorgd werd. Het gezin dat zich vormde. De jaren gingen verder en het echtpaar verhuisde naar het dorp. Tijdens de verhuizing werd dhr. Dame getroffen door een aneurysma. Het bracht hem op het randje van de dood. De Heere bewaarde hem. Nu verblijft mw. Dame in het gasthuis en zijn er opnieuw zorgen geweest. Gelukkig mag het de goede kant opgaan en mag ze naar verwachting binnenkort weer naar huis. Een moeilijke tijd ligt weer achter jullie. Toch is het ook goed. Goed, omdat we ons vertrouwen op de Heere onze God mogen stellen. Hij zegene jullie in alles wat voor u ligt.

Catechisatie

De jongelui van 12 jaar hebben afgelopen maandag meegeluisterd in een gesprek van Jezus met Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen, wie zeggen jullie dat Ik ben? Petrus gaf het goede antwoord, maar begreep nog niet wat hij zei. Jezus leerde dat belijden ook volgen betekent.

Bij de jongeren van 13-14 (het was deze keer een kleine groep) ging het over goede en kwade 'machten'.

De oudere jongeren van 17+ dachten na over Gods zorg voor de schepping en dat Hij ook nu Zijn hand onder de wereld houdt. Omdat br. De Kruijf met corona te maken had, nam ik ook zijn groepen op dinsdag voor mijn rekening. Het was erg fijn om elkaar weer eens te ontmoeten. We hebben het met elkaar gehad over Jezus als kind en als jongere.

Doordeweeks

De studiekring komt op dinsdagavond 15 februari weer samen. Ik heb een inleiding gemaakt over 1 Timotheüs 2:1-7. Het is goed om alvast deze passage door te lezen. Ook als u of jij nog niet eerder er bij was: jonger en ouder, man en vrouw zijn allen welkom.

Ontvangen

Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 20,-

... naar D.V. zondag

Aanstaande zondag mag ik de leerdienst voor u en jou leiden. Het zal gaan over zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. Alvast doorlezen, overdenken en mediteren geven des te meer zegen bij het luisteren.

Tenslotte

Hartelijke groet namens ons allen,

J.C. Breugem v.d.m.

Gesprekskring

Alvast een berichtje voor de deelnemers aan de gesprekskring. Woensdagavond 23 februari hopen we na (voor ons gevoel te) lange tijd weer bijeen te komen in de Boomgaard. Laten we het lezen van de brief aan de gemeente te Rome weer oppakken en bespreken aan de hand van hoofdstuk 1 van Goudaders van dr. H. van den Belt. Romeinen 8 is dan aan de beurt. Iedereen van harte welkom. Hartelijke groet,

J.A. de Kruijf

Vanuit de kinderclub

Creatief project de Psalmen

Welke Psalm bemoedigt of spreekt u/jou aan? *“God is ons een toevlucht en vesting”, “Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben”* zijn woorden uit de Psalmen die we de afgelopen tijd in preken hebben gehoord.

Met de kinderclub maken we de komende weken kunstwerken met Psalm 42 en de andere Psalmen als inspiratie. Tijdens onze laatste clubavond op dinsdag 5 april stellen we de kunstwerken ten toon voor ouders en belangstellenden én op zondag 10 april voor alle gemeenteleden. We willen u/ jou ook uitdagen om iets moois te maken naar aanleiding van Psalm 42 of één van de andere Psalmen om er zo een gemeente-breed project van te maken en onze tentoonstelling aan te vullen. Dit mag een gedicht, schilderij(tje), handlettering, (kinder)tekening, knutsel, verhaal, foto, (live) muziekstukje of iets anders zijn. Alles is goed en krijgt een mooi plekje in de tentoonstelling. Zie het als een mooi bezinningsmoment om iets te maken en een manier om te delen van de inhoud van de Psalmen. Schiet ons gerust aan voor vragen.

Hartelijke groet van de clubleiding: Carola, Paulien, Sanja, Bertine, Daniëlle V. en Geralda in samenwerking met Saskia en Laura M.

In de gemeente

Vrouwenvereniging

Op maandag 14 februari hopen we elkaar we te mogen ontmoeten! We willen na een kwartiertje inloop de avond om 19.45uur beginnen. Deze avond zullen we Bijbelstudie 6 met elkaar lezen en bespreken. We zien in deze Bijbelstudie dat Jezus ons het Koninkrijksleven in het bijzonder voorhoudt in de Bergrede. De Bergrede mag je samen met de Thora zien als de grondwet van het Koninkrijk. Dit Koninkrijksleven wordt gestempeld door diepe gehoorzaamheid aan de Vader. Dit betekent liefhebben, tot op het kruis. We kijken er naar uit om elkaar rond een open Bijbel te ontmoeten. Tot dan!

Stille zaterdag

Samen met gospelkoor We Believe zijn we een mooie Paaszangavond aan het voorbereiden. De kaders zijn gezet en we zijn nu druk bezig om een mooie verdere invulling aan deze avond te geven. Naast dat het koor zal zingen, hopen wij ook samen veel liederen te zingen.

U kunt de datum alvast in uw agenda zetten. De avond willen we houden op zaterdag 16 april. Het koor nodigt iedereen, die van zingen houdt, van harte uit om de komende woensdagavonden mee te komen repeteren. Zij oefenen van 19.00-20.30 uur in de grote zaal van het Kerkcentrum de Boomgaard. Schroom niet en kom een keer meedoen! I.v.m. de aanschaf van nieuwe bladmuziek graag even vooraf opgeven bij Hilde de Bruin, tel. 618617. Verdere details zullen

t.z.t. in de kerkbode komen te staan. Dus houdt u de berichten in de gaten?
Een hartelijke groet namens,
De Evangelisatiecommissie en gospelkoor We Believe.

Activiteitenagenda

Maandag, woensdag en donderdag

19.30 uur Uitzending kerkradio
Verzoeknummers kunt u aanvragen via de website en telefonisch bij
Mieke van den Bout, tel. 611430 of Gerry Koppelaar, tel. 615387

Zaterdag 12 februari

08.00 uur Man-na mannenkring

Zondag 13 februari

14.00 uur Zondagsschool
19.45 uur Jeugdvereniging

Maandag 14 februari

Div. tijden Catechese
19.45 uur Vrouwenvereniging

Dinsdag 15 februari

Div. tijden Catechese
20.00 uur Studiekring

Donderdag 17 februari

19.30 uur Verkiezingsvergadering

Vrijdag 18 februari

18.30 – 20.00 uur Bibliotheek
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen
19.30 uur Belijdeniscatechisatie