

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 3 april – 6^{de} lijdenszondag

9.30 uur ds. G.H. Vlijm, Wezep

18.00 uur ds. P. Vermaat, Veenendaal

Collecten

1. Kerkenraadswork

2. Pastoraat

3. Zendingwerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Nadine Klop, Corina Rijnberg, Judith Breugem

Vanuit de kerkenraad

Vervoer naar de kerk

Zondag 3 april: Addie van den Bout 0184-618137

Zondag 10 april: Jaap Koppelaar 06-57744480

Ontmoeting na de dienst

Aanstaande zondagmorgen na de dienst is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en fris. Wat was het mooi om de vorige keer te zien dat hier in en om de kerk goed gebruik van werd gemaakt. Een goed moment om elkaar (beter) te leren kennen en zo verbondenheid te ervaren.

Jarigen 75+

De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren:

4 april: mevr. J. den Breejen-Ooms, Rembrandtstraat 19, 3372 XM, 84 jaar

6 april: mevr. C.P. Lock-de Bruin, Rembrandthof 71, 3372 XS, 81 jaar

7 april: mevr. J. Both-Ambachtsheer, Jul. van Stolbergstraat 119, 3372 CJ, 79 jaar

We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u Gods zegen toe voor het nieuwe levensjaar.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en een gezegende zondag toegewenst. *“En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dieenaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden; Christus is echter getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden”* (Hebr. 3: 5, 6).

J.P. Ritmeester

Kopij kerkbode

Het volgende nummer – een uitgave voor 1 week – verschijnt op vrijdag 8 april. De kopij graag uiterlijk zaterdag 2 april om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.

Vanuit de pastorie

Van 5^e Lijdenszondag...

Zondagmorgen ging ds. H. Roseboom u voor. Het lijkt me fijn voor u om zo nu en dan één van uw oud-predikanten weer te ontmoeten in de woordverkondiging. Zondagavond ging in mijn plaats onze leervicaris u voor. Hopelijk zien u en jij terug op een gezegende zondag. Veel belangrijker dan wie er voor gaat is het Woord der verzoening dat verkondigd wordt. Een rijke zegen, die tegelijk een hoge verantwoording scheidt. Wat doet het Woord met ons?

Uit de gemeente

Met Bas Marcelis gaat het, God zij dank, de goede kant op. De dokter spreekt van een wonder. De Heere heeft de vele gebeden willen verhoren. Bas wacht nu op overplaatsing naar de Rijndam Revalidatiekliniek in Rotterdam.

Geboren

Op zondagmiddag 27 maart ontvingen Jaco en Louise van den Bout, Van Ruijsdaelstraat 14 uit Gods scheppende handen een dochter: Anne Emanuela Arda. Drie namen waarin twee grootmoeders zijn vernoemd. Gods trouw gaat door van generatie op generatie. We danken Hem voor de zegen van dit nieuwe leven en danken dat Hij daarbij het leven van moeder Louise heeft bewaard. Als gemeente feliciteren wij jullie hartelijk en wensen we jullie Gods zegen toe bij het grootbrengen en opvoeden van Emma.

Catechisatie

Afgelopen maandag sloten wij het catechisatie-seizoen af met een presentatieavond van Open Doors. Zij vertelden het ingrijpende, maar ook bijzondere verhaal van christenen die leven in de zware verdrukking van het regime in Noord-Korea. Kort geleden kwam nog in het nieuws dat tijdens een razzia een geheime kerkdienst ruw verstoord werd, waarbij velen het leven lieten. We worden niet alleen geroepen om voor deze geloofsgenoten te bidden; maar ook om onze vrijheid waarin kunnen samenkomen en het onderwijs dat we ontvangen te gebruiken. Als we terugkijken op het achterliggende seizoen hebben we met elkaar veel ontvangen. Er waren vele mooie gesprekken en ontmoetingen. De Heere zegene jullie.

Ontvangen

Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 20,-

... naar D.V. 6^e Lijdenszondag

Komende zondag verwachten we twee gastvoorgangers. Zelf mag ik voorgaan in Bleiswijk en het winterwerk daar afsluiten met een preekbespreking. 's Avonds wordt ik verwacht in Noorden.

Tenslotte

Hartelijke groeten namens ons allen,

J.C. Breugem, v.d.m.

In de gemeente

Zondagsschool

Alle kinderen van de zondagsschool worden op zondag 3 en 10 april in de kerk verwacht om met elkaar te oefenen voor de Paasviering. De Paasviering wordt gehouden op 1^{ste} Paasdag, zondagmiddag 17 april, om 14.00 uur.

Open morgen

Na het samen lezen en zingen over de paasmaaltijd en de bijbehorende lofzangen uit de psalmen zijn we samen aan de slag gegaan om iets te maken voor het psalmenproject.

De liefde van God bezingen, rusten, opstaan en verder gaan, een beweging die we telkens weer mogen maken. Een plaats van hoop en troost opzoeken die ons helpt om met elkaar mee te gaan op de weg van leven en sterven.

Dinsdagmorgen 5 april zoeken we elkaar weer op in de Boomgaard om samen te bidden, te zingen en te luisteren, en iets van de betekenis van de psalmen in beeld te brengen. Iedereen is welkom!

Man-na kring

Telkens is het verrassend om als mannen op zaterdagmorgen in de Boomgaard samen te komen. Heerlijk met elkaar te zingen tot S.D.G. Samen een goede broodmaaltijd met elkaar te hebben. Dan wordt er veel onderling gepraat. En dan rond 9.00 uur lezen we samen Gods Woord en hebben we als mannen een goed geloofsgesprek. We mogen elkaar bemoedigen, opscherpen, etc. vanuit de Schrift. En de praktische omgang met onze vrouw, kinderen, collega's of als ondernemer komen evenzo naar voren. Kortom rond de Bijbel en geloofsgesprekken zijn waardevolle momenten te delen tot vermenigvuldigen. We zijn gebleven op pag. 15. Lees en overdenk Efeze 5 vs.22-32 voor 9 april. O.a. iedere Boven-Hardinxveldse man wordt van harte uitgenodigd. Een tijdinvestering, die God rijk wil zegenen. Robert v.d. Bout (06-40552544) en Teun Korten (06-42517740).

Vanuit de rommelmarktcommissie

Snuffelmarkt

In de afgelopen periode heeft de rommelmarktcommissie ongemerkt best veel én hele mooie spullen binnengekregen. Deze spullen zijn te mooi om nog langer in de opslag te bewaren. Daarom organiseren we op zaterdag 9 april 2022 een snuffelmarkt.

U bent hartelijk welkom tussen 9.30 en 14.00 uur aan de Parallelweg 2 te Schelluinen (op het terrein van De Jong Group). Er is weer van alles te koop, net zoals u dat gewend bent op onze grote jaarlijkse rommelmarkt.

Mocht u spullen hebben die ook een plaatsje in de kramen verdienen, dan bent u welkom om ze te brengen op maandagavond 4 april tussen 19.00 en 21.00 uur, ook op Parallelweg 2 (groot meubilair en oude tv's kunnen we helaas geen plekje geven.)

Over de rommelmarkt in september zullen we u later informeren.

Hartelijke groeten van de rommelmarktcommissie

Activiteitenagenda

Maandag en woensdag

19.30 uur Uitzending kerkradio
Verzoeknummers kunt u aanvragen via de website en telefonisch bij
Mieke van den Bout, tel. 611430 of Gerry Koppelaar, tel. 615387

Vrijdag 1 april

18.30 – 20.00 uur Bibliotheek
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen
19.30 uur Belijdeniscatechisatie

Zondag 3 april

14.00 uur Zondagsschool - oefenmiddag
14.00 uur Jongensvereniging
19.45 uur Tussenclub

Maandag 4 april

20.00 uur Wijkavond wijk Leon Boot

Dinsdag 5 april

09.15 uur Open morgen
14.30 uur Breiclub
18.45 uur Kinderclub groep 6-8

Donderdag 7 april

18.15 uur Kinderclub groep 4-5
19.45 uur Kerkenraad

Vrijdag 8 april

18.30 – 20.00 uur Bibliotheek
19.30 uur Meisjesvereniging