

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 15 mei

9.30 uur prop. L.M. Jongejan, Waarder
18.00 uur ds. M. van Kooten, Elspeet

Collecten

1. Scharlaken Koord
2. Pastoraat
3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marlene Groeneveld, Ariena Roza, Anke Vogel

Vanuit de kerkenraad

Vervoer naar de kerk

Zondag 15 mei: Addie van den Bout 0184-618137

Zondag 22 mei: Jaap Koppelaar 06-57744480

Heilige Doop

Afgelopen zondag werd de Heilige Doop bediend aan 2 kleine kinderen van de gemeente. Bij de doopvont kregen zij de volgende dooptekst mee.

Anne Emanuela Arda van den Bout: *“Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden”* (Handelingen 16:13).

Cornelia Sara Leeuwestein: *“Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer”* (Jesaja 54:10).

Kerkenraad

De broeders van de kerkenraad vergaderen op donderdag 19 mei. In het gebed dat gebeden wordt bij de bevestiging van ambtsdragers wordt gebeden om gaven die nodig zijn in de bediening: wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en liefdadigheid. Wilt u ons ook nu met uw gebeden omringen?

Jarigen 75+

De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren:

15 mei: mevr. B. Peurseme-Romijn, Rembrandthof 75, 3372 XS, 87 jaar

17 mei: dhr. P. Versloot, Prinses Irenestraat 4, 3372 CM, 75 jaar

18 mei: dhr. H.W. van der Hoff, Prinses Irenestraat 92, 3372 CM, 75 jaar

18 mei: mevr. L.A. van de Werken-Versloot, Prinses Irenestraat 23, 3372 CL, 77 jaar

20 mei: mevr. N. van Mill-Muilwijk, Kon. Wilhelminalaan 103, 3372 AC, 80 jaar

We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u Gods zorg en zegen toe in het nieuwe jaar.

Van hogerhand

Ook op deze plaats een hartelijke felicitatie aan Peter van Wijngaarden uit onze buurgemeente. Op 26 april werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In allerlei vrijwillige functies is hij een verbindende schakel in kerk en samenleving. Hier noem ik uit een lange opsomming in het bijzonder de inzet van Peter bij de redactie/correctie van het kerkblad en de manier waarop hij onze zondagsschoolverlaters een aantal keren een rondleiding gaf in de Dijkssynagoge te Sliedrecht.

We zijn met Peter dankbaar dat God tot vandaag kracht geeft om het goede te doen onder de mensen en wensen hem voor de toekomst samen met zijn vrouw Gods nabijheid toe.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen. Een gezegende zondag toegewenst. Bidt u mee dat het Woord van God krachtig in ons midden werken zal?! In de morgendienst gaat proponent Aart Jongejan voor. Hij schrijft er hieronder alvast wat over.

In deze kerkbode vinden u en jullie ook allerlei aankondigingen van activiteiten voor jong en oud in de week. Een bijzonder voorrecht dat ons gegeven wordt.

We zijn deze week ingegaan met woorden van Paulus aan de gemeente in Filippi: *“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooiën zal tot op de dag van Jezus Christus”* (Fil. 1: 6).

Jaap Ritmeester

Zondagochtend 15 mei

Toen ik belijdenis deed zeiden verschillende gemeenteleden tegen me: “welkom in de strijd.” In het leven van een christen is het niet altijd makkelijk, wilden ze duidelijk maken. Dat gold zeker voor de christelijke gemeente uit Handelingen 12. Jakobus gedood, Petrus gevangen. Hoe hield de christelijke gemeente stand? De Bijbel reikt twee ‘wapens’ aan om staande te blijven als christen en gemeente. En trouwens, in Handelingen 12 wordt strijd gevoerd tegen Gods gemeente, maar wie goed leest weet van tevoren wat de uitkomst zal zijn. Zondag horen we er in de preek meer over vanuit Handelingen 12:3-5.

Schriftlezingen:

- Exodus 12:11-17
- Handelingen 12:1-25

Aart Jongejan

Kopij kerkbode

Het volgende nummer – een uitgave voor 2 weken – verschijnt op vrijdag 20 mei. De kopij graag uiterlijk zaterdag 14 mei om 12.00 uur inleveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl.

Vanuit de pastorie

Van zondag...

Zondagmorgen ontvingen twee jonge kinderen van de gemeente het teken en zegel van Gods genadeverbond. Als gemeente mogen we Gods trouw daarin zien. Trouw die ook in het Woord (Markus 16:14-18) schitterde. De opgestane Jezus verschijnt aan de discipelen. Persoon voor persoon kunnen ze het maar niet geloven. Maar waar Jezus geopenbaard wordt kunnen ze niet langer niet-geloven. En worden ze zelfs met een grootse opdracht en een machtige belofte de wereld in gezonden.

Moederdag

Afgelopen zondag was het moederdag. Moeders DOEN niet alleen ontzettend veel voor hun gezin, maar ZIJN vooral ook veel. Het moederschap ligt niet in het vele wat je 24/7 doet, maar in de onvoorwaardelijke liefde en zorg voor de kinderen die de Heere gegeven heeft. We danken de Hemelse Vader voor de moeder die we mochten ontvangen die hopelijk ook iets van de moederlijke trouw van Hem weerspiegelde. *“Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ik zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij”* (Jes. 49:15-17). De Heere zegene alle moeders! Niet iedere vrouw wordt moeder. Dat kán ook verdrietig zijn en pijn doen, zeker ook als je om je heen leeftijdsgenoten wel dit voorrecht ziet ontvangen. Met dit verdriet mogen we naar de Heere toe, zoals we zondag ook hebben gedaan.

Uit de gemeente

Bas Marcelis is in het Rijndam revalidatiecentrum bezig met het intensieve proces van herstel en het terugkrijgen van vaardigheden en krachten. Hoe lang dit gaat duren en wat de uitkomst ervan is weet geen mens, dat ligt in Gods goede handen. We bidden om Zijn bijstand en leiding voor Bas, Laura en Jelle en hun families.

Examens

Voor veel jongeren is dit de periode van de (praktijk)examens. Deels hebben deze al plaatsgevonden, de theoretische examens beginnen deze week. Naast je verantwoording nemen van voorbereiden en leren, komt het ook aan op vertrouwen en overgave aan God. Bid en werkt. In dat licht wensen we jullie veel succes bij de examens en hopen we op een positief resultaat!

... naar D.V. zondag

Zondagmorgen gaat onze predikant in opleiding in het kader van zijn stage ons voor in de morgendienst. Na de dienst zal er een (korte) preekbespreking in Kerkcentrum ‘de Boomgaard’ zijn, waarbij we in groepjes aan de hand van een aantal luistervragen over de preek kunnen doorspreken. We wensen br. Jongejan de leiding van Gods Geest voor een gezegende voorbereiding op deze eredienst.

Tenslotte

Zondagavond kregen we kort na de avonddienst te horen dat een van onze broers op tragische wijze in de leeftijd van 51 jaar is gestorven. Hij was al heel, heel lang erg ziek naar hart, geest en lichaam. Onvoorstelbaar (nieuw) verdriet voor onze schoonzus, hun drie kinderen en onze (schoon)moeder die haar zoon verloor. We proberen het bij de Heere God te brengen met Psalm 10:14: *“Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.”*

Namens ons allen een hartelijke groet,

J.C. Breugem, v.d.m.

Vanuit de diaconie

Scharlaken Koord

Zondag 15 mei is de eerste collecte bestemd voor Scharlaken Koord. Deze organisatie biedt al ruim 30 jaar professionele en betrokken hulp op het gebied van prostitutie en seksualiteit. Door fysiek en digitaal veldwerk wordt er contact gelegd met prostituees, zodat er hulp kan worden geboden. Ook preventie heeft veel aandacht. In onze tijd is het heel hard nodig jongeren een beeld van seks mee te geven dat hen beschermd en weerbaar maakt. Er wordt met behulp van o.a. lessen en presentaties gewezen op de zin en onzin over seksualiteit, het gevaar van loverboys en grenzen stellen aan liefde.

Van harte aanbevolen.

De diakenen

College van kerkrentmeesters

Overzicht 1^e kwartaal 2022

Hierbij bieden we u een overzicht van de financiële cijfers voor het 1^e kwartaal van 2022.

Opbrengsten levend geld	begroting 2022	herrekend t/m Q1 2022	ontvangen t/m Q1 2022	Saldo t/m Q1 2022
Collecten	55.000	13.750	15.115	1.365
Giften/legaten	1.500	375	275	- 100
Kerktelefoon	2.500	625	548	-77
Kerkblad	7.500	1.875	35	-1.840
Solidariteitskas	2.500	625	10	- 615
Subtotaal	69.000	17.250	15.983	- 1.267
Vrijwillige bijdragen toegezegd 63.000	83.500		38.406	
Totaal	152.500		54.389	

Wij zijn dankbaar voor de bijdragen die we tot nu van u mochten ontvangen.

De kerkrentmeesters

Vanuit het jeugdwerk

BBQ jeugdwerkers

Volgende week vrijdagavond 20 mei is het zover, de BBQ met en voor alle jeugdwerkers van de gemeente. We zien er naar uit om jullie dan te ontmoeten!

Jongerenavond voor de zomervakantie

De jongerenavond voor alle jongeren vanaf 12 jaar en ouder zal gehouden worden op vrijdagavond 24 juni. Het is een avondvullend programma op het water. Verder informatie over de invulling van de avond volgt binnenkort.

Preunie tienerweek

Beste tieners,

Vrijdag 13 mei hopen we de jaarlijkse preunie weer te organiseren! Komen jullie ook? We verzamelen om 18.00 uur bij de Boomgaard en gaan dan op de fiets richting een

buitenlocatie. We zullen buiten een frietje eten met elkaar en daarna hebben we een leuke activiteit voor jullie bedacht.

Wij hebben er al ontzettend veel zin in en we hopen jullie ook!

Dus zit je in de 1e, 2e of 3e klas, geef je dan op bij Janneke: 06 49976880.

Neem gerust een vriend of vriendin mee!

Groetjes Robbin, Dik, Matthias, Janneke, Elise, en Renske

JV op bivak

Ter afsluiting van een supergezellig JV seizoen gaan we van donderdagmiddag 26 mei tot en met zaterdagmiddag 28 mei op bivak naar het prachtige Loon op Zand. Samen mountainbiken in de bossen, barbecueën, spellen spelen, praten over het geloof en uiteraard rond het kampvuur zitten. Wij kijken er echt naar uit!

De JV

HGJB vakanties

Onder de algemene berichten in dit kerkblad staat een oproep van de HGJB om reisleiders voor de komende zomerperiode. Een deelnemer en reisleider uit onze gemeente delen hieronder hun ervaringen.

Dit jaar hoop ik voor de 7e keer op HGJB-vakantie te gaan. Ieder jaar zie ik weer uit naar de volgende vakantie. Nieuwe leeftijdsgenoten en enthousiaste reisleiding leren kennen, goede groepsgesprekken hebben, leuke activiteiten met elkaar doen en natuurlijk genieten van de vakantie. De reisleiding staat altijd voor je klaar met leuke activiteiten en veel gezelligheid, maar natuurlijk ook iedere dag een korte Bijbelstudie die je samen in kleine groepjes doet.

Nienke de Groot

Daar stond ik dan, veel te vroeg en met wat gezonde spanning, te wachten op de bus en de deelnemers. Hoe zal het gaan? Kan ik lachen met de deelnemers? Gaat ons programma zoals wij dit hebben bedacht? Ik heb nu al zin in het stadspel van woensdag. Zullen ze openstaan voor een goed gesprek over geloven? Sluit de Bijbelstudie aan bij de tieners? Ik hoop echt dat ik in mijn stille tijdgroepje ze iets mee kan geven over de Bijbel en Gods liefde. Ik heb mijn gitaar mee genomen dus dat komt goed. Ik heb zin in het mountainbiken! Kortom: Klaar om te gaan.

Dit was het begin van de HGJB vakantie naar Duitsland een reis met 31 tieners in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. Samen met mijn team heb ik deze reis mogen leiden. We hebben gelachen, gehuild, goede gesprekken gehad en veel geleerd over geloven. Ging alles zoals we hadden gepland? Nee, ook dat leer je van het leiden van vakanties, namelijk het loslaten van plannings en zien wat er komt. Voor de tieners is het een fantastische ervaring, maar ook als leiding is het onvergetelijk. Het is uitputtend, maar ook een booster voor jou geloof en dat van de tieners.

Dus... wil jij ook zo'n onvergetelijke zomervakantie? Meld je dan aan als leiding voor een HGJB vakantie! Wij zoeken nog leiding voor veel verschillende kampen waaronder de kindervakanties (8 tot 12-jarige) en tienervakanties (13 tot 18-jarigen).

Renske Egas

In de gemeente

Breimiddag

We hopen nog wat keer bij elkaar te komen op de dinsdagmiddagen 17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni. Gezellig handwerken met een kopje thee of koffie erbij. De middag is van 14.30 tot 16.30 uur in de Boomgaard.

Heeft u misschien nog wol liggen waar u toch niets mee doet, wij maken er iets moois van voor de mensen in Roemenië. U mag het op een middag afgeven of wij halen het bij u op (617557). Een groet van alle breisters.

Man-na kring

We ervaren de zaterdagmorgens Gods rijke zegen in de ontmoetingen rond de altijd overheerlijke broodmaaltijd en in het samen openen van de Bijbel. Voor de werkingskracht van Woord en Geest zijn we zeer dankbaar. Dit als genadegaven van God, onverdiend. We hopen zaterdagmorgen 21 mei als mannen weer samen te komen in de Boomgaard van 8.00–10.00 uur (stipt!). Zoals al via app doorgegeven is dit bij uitzondering de derde zaterdag van de maand. We lezen in de Bijbel Genesis 1 vers 24 - 31 en uit het boekje Een man, een man, hoofdstuk 3. We zien er naar uit jullie weer te zien en van hart tot hart te ontmoeten. Als je niet kunt wil jij je dan afmelden via app? Dit i.v.m. hoeveelheid brood etc. Laten we elkaar in onze persoonlijke voorbeden gedenken. Gezegende voorbereiding. Robert v.d. Bout (06-40552544) en Teun Korten (06-42517740).

Snuffelmarkt

Na het succes van de snuffelmarkt in april hebben we besloten om een tweede editie te organiseren. U bent hartelijk welkom op 21 mei 2022 tussen 9:30 uur en 14:00 uur aan de Parallelweg 2 te Schelluinen (op het terrein van De Jong Group). Het aanbod is weer een mix van oude (antieke) spullen, snuisterijen en tweedekansjes. Mocht u de afgelopen keer niet in de gelegenheid geweest zijn om uw overbodige spullen langs te brengen, dan bent u deze keer welkom op maandagavond 9 of 16 mei tussen 19:00 en 21:00 uur, ook op Parallelweg 2 (groot meubilair en oude tv's kunnen we helaas geen plekje geven). De helft van de opbrengst is deze keer bestemd voor Oekraïne.

Hartelijke groeten van de rommelmarktcommissie

Activiteitenagenda

Maandag en woensdag

19.30 uur Uitzending kerkradio
Verzoeknummers kunt u aanvragen via de website en telefonisch bij Mieke van den Bout, tel. 611430 of Gerry Koppelaar, tel. 615387

Vrijdag 13 mei

18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek
19.00 – 20.00 uur Verkoop collectebonnen

Zondag 15 mei

14.00 uur Zondagsschool

Donderdag 19 mei

19.45 uur Kerkenraad
20.00 uur Werkavond Kinderweek

Vrijdag 20 mei

18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek

Aangeleverd

Dank

Voor de vele kaarten die we ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk hebben ontvangen. Bovenal dank aan de Heere, Die ons gespaard en bewaard heeft.

G. de Ruijter

A.E.C. de Ruijter-Blokland

Algemene berichten

HGJB zoekt reisleiders

Deze zomer hopen weer honderden kinderen, tieners en jongeren op HGJB-vakantie te gaan. Helaas zijn er voor heel veel kampen nog niet genoeg reisleiders gevonden. De HGJB is nog op zoek naar zo'n 50 reisleiders voor voornamelijk de kinder- en tienerkampen.

Geen reisleiding = geen vakantie. Dat zou heel jammer zijn voor al deze kinderen, tieners en jongeren. Lijkt het u/jou leuk om samen met 3 of 4 anderen deze kinderen, tieners en jongeren een leuke tijd te bezorgen? HGJB.nl/reisleiding

Shaare Zedek koor

Het Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk is dankbaar, na ruim 2 jaar geen concerten gegeven te hebben op zaterdag 14 mei een voorjaarsconcert te kunnen geven in de Grote Kerk van Alblasserdam, Cortgene 8.

Onze vaste begeleider Arie van der Vlist bespeelt het orgel en Rens de Winter de vleugel. Het gastkoor deze avond is het Christelijk Jongerenkoor Glory o.l.v. Mark Brandwijk. Verder werken mee Csaba Erdös op cello en Robert Cekov op viool. De spreker deze avond is ds. K. Hoefnagel.

Kerk open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, gratis entree, collecte t.b.v. het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem, een prolife ziekenhuis met weinig tot geen overheidssteun.

Het Shaare Zedek Koor heet u van harte welkom!