

**Liederenblad zondag 28 mei –
1^{ste} Pinksterdag**

O Heilige Geest, o Heilige God

O Heilige Geest, o Heilige God,
Gij ware Trooster in ons lot!
Gij zijt gedaald van 's hemels troon,
o Geest van Vader en van Zoon,
o Heilige Geest, o Heilige God!

O Heilige Geest, o Heilige God,
maak ons getrouw aan Uw gebod:
ontsteek in ons Uw liefdegloed,
die alle tweedracht wijken doet,
o Heilige Geest, o Heilige God!

O Heilige Geest, o Heilige God,
Gij toont ons 't hemels heilgenot.
Verkloek ons in de aardse strijd
en voer ons tot Uw heerlijkheid,
o Heilige Geest, o Heilige God!

O Heilige Geest, o Heilige God,
verlaat ons niet in 't stervenslot,
dan brengen wij U, trouwe Heer,
hier en daarboven lof en eer,
o Heilige Geest, o Heilige God!

Stroom, o vloed van Gods genade

Stroom, o vloed van Gods genade
in gemeente, huis en hart!
Laat in overvloed zich baden,
wie door dorheid wordt benard.
Laat o Geest, Uw stromen vloeien,
over het verdroogde zand;
dan zal de woestijn gaan bloeien;
groeien vruchten op het land.

Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken wereldwijd!
Van Uw nederdaling dromen
zonen, dochters, wijd en zijd.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen tot U tilt,
schenkt Uw stroom, aan wie verlangen
dat God Zelf hun dorst eens stilt.

Kom dan dorstigen hier drinken
uit die frisse heilfontein!
Laat uw ziel in 't stof niet zinken
maar in haar gereinigd zijn.
Laat u door haar golven dragen
heel de lange levensreis
tot u, na uw aardse dagen
wordt geleid in 't paradijs.

Heer, ik hoor van rijke zegen

Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
Laat ook van die milde regen,
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij!

Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d' ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door Uw kracht in mij!

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij!

Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
zegen and'ren, maar ook mij.

*Na de afkondigingen zingen we
Psalm 105:1*