

Gespreksvragen:

1. Elke christenen kent dat gevoel: je schaamt je in sommige situaties dat je christen bent. Zou je een voorbeeld uit je eigen leven kunnen noemen? Hoe zou je schaamte te boven kunnen komen? Zou Paulus het nooit moeilijk gevonden hebben om vrijuit over Christus te praten?
2. Het evangelie is *dynamiet*, een kracht van God tot zaligheid. Zie je hier wel eens iets van in de wereld van vandaag? Onder het joodse volk wellicht? In de kerk? In je persoonlijke levensgang?
3. Geloven is leven uit Jezus' trouw, leven uit Jezus' geloof, leven uit Jezus' rechtvaardigheid. Luthers hart stroomde bij deze ontdekking vol vreugde. Hoe reageren wij op deze boodschap? Als er bij ons minder vreugde is, hoe zou dat komen?
4. Betrokkenheid op kerkdiensten en gemeenteleven doordeweeks vormt onze verlangens. De liturgie wil ons diepste verlangen vervullen, ons verlangen naar God. Ervaar je weleens dat je in de dienst naar God toe wordt getrokken? Hoe belangrijk vind je het om trouw te zijn in kerkbezoek? Wat maakt het moeilijk voor jou om kerkbezoek trouw vol te houden?
5. Romeinen 1 vers 16 en 17 worden weleens de samenvatting van het totale Evangelie genoemd. Hoe zou jij het Evangelie in eigen woorden samenvatten? Welke verschillen en overeenkomsten worden er zichtbaar?