

De HEERE gaat voor

Schriftlezing(en): Deuteronomium 31:1-8, Matth. 28:16-20 Tekst: Deut. 31:1-8
Zingen: Ps. 121:1 en 4, Ps. 25:3, Ps. 18:9 en 14, Ps. 118:7 en 8, Ps. 27:7

Hoofdpunten van de preek

Mozes moet terugtreden. Hij zal het Godsvolk niet het beloofde land inleiden.

1 Mozes' heengaan (Dt.31:1-2)

Mozes' afscheid komt niet onverwacht. Het volgt op een afscheidstoespraak waarin hij over zegen en vloek spreekt; afval voorziet en de ontferming van de HEERE overhoudt.

Mozes zegt 'ik kan niet meer...' Aangrijpende woorden die elke sterveling (jong of oud) herkent. Hij weet ook waarom: 'bovendien...' Het loon op de zonde is de dood.

2 De HEERE gaat voor (Dt.31:3-5)

Mozes gaat. De HEERE blijft. De nadruk valt op Hem. Hij zal voor Zijn volk uitgaan. Alle grenzen of gevaren neemt Hij het eerst. In het geloof komt het op volgen aan.

De HEERE vernietigt de vijanden. De maat is vol. In de strijd van het geloof sta je sterk in Christus' kracht. Om niet zelf verslagen te worden, mag geen vijand plaats gelaten worden.

3 Geloofskracht en geloofsmoed (Dt.3:6)

De grootste dreiging in de strijd van het geloof komt niet van buiten, maar van binnen: zwakte, moedeloosheid en angst. Mozes moedigt het Godsvolk aan... met de HEERE Zelf.

Omdat Hij zal meegaan, hoeft niemand van het Godsvolk bang te zijn. Woorden die in Christus in vervulling gaan: rondom alles wat hij doet of nalaat klinkt: wees niet bang.

4 Jozua's aantreden (Dt.31:7-8)

De HEERE heeft niemand nodig, maar gebruikt mensen in Zijn dienst. Jozua moet worden aangesteld. Iedereen moet weten dat hij met Gods gezag leiding geeft.

Het volk zal hem moeten volgen om in het beloofde land de vijand te verdrijven. De opdracht blijft gelijk. Een te grote taak voor een te klein mens? Ook de belofte blijft gelijk!