

Altijd tevreden

Schriftlezingen: Filippenzen 4:10-23 Tekst: : Filippenzen 4:10-14

Zingen: Ps. 65:1 en 9, Ps. 27:7, Ps. 147:3 en 6, Ps. 84:3 en 6, Ps. 68:10

Hoofdpunten van de preek

Paulus ontvangt veel (van mensen), hij dankt God. Hij wijdt ons in – in zijn tevredenheid.

1 Geleerd

Of Paulus nu wel of niet steun ontvangt, hij heeft geleerd om hoe dan ook tevreden te zijn. Kán je dit leren? Nodig is het zeker; tevredenheid is geen aangeboren karaktertrek.

Ik heb geleerd... niet als een les, maar vanuit het praktijkonderwijs van Christus. Hij heeft Paulus ingewijd in dit mysterie en gebruikt daarvoor de omstandigheden.

2 Tevreden

Wanneer ben je tevreden? Paulus leent een woord uit de economie (autarkie). Hij is voor zijn tevredenheid niet afhankelijk van de omstandigheden, maar van Christus. Als vrucht.

‘Overvloed’ of ‘gebrek’ kunnen hem niet (on)gelukkiger maken. Uitersten die Satan graag tegen je gebruikt. De zonde begon en herhaalt zich vaak vanuit ontevredenheid.

3 In alles

Paulus weet waarover hij schrijft. Uit ervaring kent hij zowel het ene, als het andere uiterste. Hoe moet je daarmee omgaan? Hij zegt niet: wees tevreden ‘met’ maar ‘in’ alles.

In/met maakt een groot verschil. We worden geroepen om God in alles te danken, niet om alles. Een geloofsuiting: dat we in alle dingen op Gods Vaderhand vertrouwen.

4 Kracht

Paulus is nu bij de kern van zijn ‘geheim’: hij kan alles (positief of negatief) aan door de kracht van Christus, zoals Hij alles aankon. De kracht van Christus is zijn kracht.

Door Zijn kracht trekt de verleiding van ‘meer’ of de zorg van ‘minder’ je niet bij God vandaan. In de geestelijke strijd of verdrukking blijf je staande (Ef. 6:10, 2Tim.2:2, 4:17).