

Over onkruid en vrucht

Schriftlezingen: Galaten 5:13-26 Tekst: Galaten 5:16-17, 22-26

Zingen: Ps. 1:1 en 2, Ps. 119:1, Ps. 92:2 en 7, Ps. 52:6 en 7, Ps. 25:6

Hoofdpunten van de preek

De Geest moet ons leven leiden, om vrucht te dragen en niet de werken van het vlees te doen.

1 Wandel (1) (Gal. 5:16-17)

Paulus roept ons op om onze levenswandel door de Heilige Geest te laten bepalen. Dat kan alleen vanuit geloofsverbondenheid met Christus. De Geest bepaalt dan hoe je leeft.

Het gevolg is veelbelovend: je zal het begeren van het vlees – de oude mens – niet volbrengen! Dan werkt je vlees zich niet uit! Levenslang staan vlees en Geest tegenover elkaar.

2 Vrucht dragen (Gal. 5:22-23)

Waar de Geest ons leven vervult verbindt Hij ons met Christus. Dan moet er wel vrucht groeien. De ene vrucht uit zich in allerlei karaktertrekken van Christus. Paulus noemt er 9.

De 9 verhouden zich als partjes binnen 1 vrucht. De Geest laat ze tegelijk groeien. De 9 kunnen niet zonder elkaar. Waar de vrucht groeit, klaagt Gods wet niet aan.

3 Gekruisigd (Gal. 5:24)

De Geest doet de vrucht groeien. Paulus schrijft ook hoe het komt dat onkruid niet meer groeit. Wie van Christus is... deelt alles wat Hij voor ons gedaan heeft.

Christus is gekruisigd, gestorven en opgestaan... wie van Christus zijn hebben met Hem hun vlees (en meer) gekruisigd. Dat is de dood voor het verlangen van ons oude ik.

4 Leven (Gal. 5:25-26)

Paulus eindigt met een voorwaarde. Als we door de Geest leven zoals God behaagt, dan moeten we ook door de Geest onze levenswandel laten bepalen.

Paulus schuwt niet om de Galaten te wijzen op concrete zaken zoals eigendunk en elkaar tergen. Dit is voor elke gelovige/ gemeente nodig. Zo wordt het onkruid te lijf gegaan.