

**HC24 – Goede werken: vrucht van Christus**

Schriftlezingen: Matth. 20:1-16, Joh. 15:1-8 Tekst: Joh. 15:5

Zingen: Ps.1:1 en 2, Ps.143:2 en 10, Ps.92:7 en 8, Ps.116:9, 10 en 11, Ps.52:6

Hoofdpunten van de preek

Dankbaarheid wil je laten blijken, maar de catechismus lijkt je te ontmoedigen...

**1 Altijd onvoldoende (Fil. 3:8-9 - v&a 62)**

Van dit antwoord moet je wel schrikken. Het is wel het antwoord van een gelovige, zoals Paulus in Filippenzen 3 geeft. Hij zijn godsdienstige prestaties bij de vuilnis gezet.

Het antwoord wil je leren om het niet bij jezelf te zoeken. Als het daarop aankomt, moet je volmaakt in alles aan de eis van Gods wet voldoen. Dat biedt geen troost.

Als waar christen weet je dat, omdat je leert eerlijk te zijn en de neiging diep in je hart kent. Niet als een waarheid, maar als iemand die Christus in alles helemaal nodig heeft.

**2 Genadeloon (Matth. 20:15 - v&a 63)**

Toch spreekt de Bijbel ruimhartig over loon: de arbeider is zijn loon waardig. Is dát wel eerlijk, eigenlijk? Waarom zou je iemand belonen die doet wat hij moet doen?

Het loon geeft de Heere om te beginnen in dit leven. Abram, Ruth, Israël ontvangen uit genade een Goddelijke genoegdoening voor hun offers en moeite. Als een voorschot.

Alles verbleekt bij het genadeloon van het toekomstige leven. Daarbij passen alleen maar vergelijkingen (bruiloft, de vreugde van een feest) van de zalige gemeenschap met God.

**3 Vrucht (Joh. 15:5 – v&a 64)**

Alles is genade. Door het geloof in Christus ben je rechtvaardig voor God. Zondag 24 hoort bij 23. In Christus is het onmogelijk om zorgeloos of goddeloos te zijn.

Door het geloof ben je ingeplant in Christus. Hij roept ranken niet op om vrucht te dragen, maar om in Hem te blijven. Dan ontvang je – zoals de rank – alles uit Christus.

Geloof wordt volmaakt uit de werken (Jak. 2:22). Werken die als vrucht wel moeten groeien aan de ranken. Dat is het verschil tussen dood en leven. In of buiten Christus.