

Het uur van de wolf?!

Schriftlezingen: Zacharia 13:7-9, Johannes 16:1-4,16-33, Tekst: Joh. 16:32-33
Zingen: Ps.31:1,11&12, Ps.119:88, Ps.80:1,5&11, Ps.56:1,2&6, Gz.9:3,Ps. 23:1

Hoofdpunten van de preek

1 Uiteengedreven (16:32a)

Jezus weet hoe laat het echt is. De discipelen moeten dat ook weten: zie! Het beslissend uur is aangebroken. Hoewel Hij, de Herder, geslagen wordt, zijn de schapen Hem een zorg.

Ze zullen uiteengedreven worden. In het uur van de wolf volgt elk schaap z'n vluchtreflex. Ieder gaat naar het zijne: een omgekeerde bekering. Daarom moet je weten hoe laat het is.

2 Verlaten (16:32b)

De Herder kent Zijn schapen en is duidelijk: u zult Mij alleen laten. Niet om te verwijten, (zou kunnen) maar om te doordringen het niet te laten aankomen op eigen kracht.

Jezus stelt aangrijpend en nadrukkelijk: u zult MIJ alleen laten. Hij, de Herder, stelt Zijn leven voor de schapen. Hij lijdt zonder hun, voor hun. Zo doet Hij wat de Vader wil.

3 Vrede (16:33a)

Zegt Jezus dit om te laten weten hoe laat het is? Meer dan dat, blijkt uit de andere keren dat Hij 'deze dingen' zegt. Jezus vertelt het 'eerlijke verhaal'. Uit zorg voor Zijn schapen.

Hij zegt dit opdat we vrede zullen hebben. Je kan overal vrede zoeken, maar zal het nergens vinden dan 'in Mij'. Vrede die je hart en gevoel in het uur van de wolf bewaart.

4 Moed (16:33b)

Het uur van de wolf brengt verdrukking. Omdat de wereld zich door hem laat beheersen, heb je gegarandeerd daarmee te maken als je wel in, maar niet van 'de wereld' bent.

De Herder spreekt Zijn schapen moed in. Het is met reden een opdracht: 'heb goede moed'. Jezus heeft 'de wereld' overwonnen met Zijn bloed. Daarom werd Hij geslagen.