

De trap naar de hemel

Schriftlezing(en): Genesis 28: 10-22, Johannes 1:35-52 Tekst: Joh. 1:44-52
Zingen: Ps. 34:1en4, Ps. 139:1, Ps. 20:1en3, Ps. 118:10en14, Ps. 103:10en11

Hoofdpunten van de preek

Een 'trap naar de hemel' staat voor jezelf te rijk rekenen. Alleen Jezus maakt het anders.

1 Gevonden (1:44-47)

Nathanaëls kritische reactie 'trekt de trap weg'. Filippus kan alleen op Jezus terugvallen: Hij vond hem. Dat maakt verschil en biedt vaste grond: ik was verloren, ben gevonden.

Jezus vindt met een bedoeling, zoals blijkt bij Filippus: Hij roept tot navolging. Leerlingschap. Jezus steeds voor laten gaan. Gaan waar Hij gaat. Doen wat Hij doet.

Als Filippus getuigt (kan hij anders?) stuit hij op Nathanaëls herkenbare reactie: kritisch, afhoudend... Hoe ga je daarmee om? Laten de Nathanaëls zelf maar ervaren Wie Jezus is.

2 Gezien (1:48-50)

De Jezus die Filippus (in de schrift) vond, blijkt bepaald geen 'trap naar de hemel' te zijn. Opnieuw blijkt dat: Nathanaël *gaat*, maar Jezus *ziet* hem. Dat is kenmerkend voor Hem.

Jezus' zien is doorzien. Hij doorgrondt en kent Nathanaëls en ziet in hem geen Jakob *met*, maar een Israëliet *zonder* bedrog. Dat was hij in zijn worsteling met God al kwijtgeraakt.

Jezus' kennen breekt Nathanaëls ongeloof en brengt hem tot belijden. U bent Gods Zoon, Israëls koning. Het is de oogst van de vijgenboom: hij spreekt zich uit met Bijbelwoorden.

3 Geopend (1:51-52)

Het is al groot om zo gezien te worden, maar Jezus belooft grotere dingen. Door tekenen, woorden, kruis & opstanding openbaart Hij Gods heerlijkheid.

Wie Hem volgt, krijgt dankzij Jezus een voorgoed geopende hemel te zien. Gods hemel is niet langer gesloten en ontoegankelijk vanwege Adams zonde t/m Jakobs bedrog.

Geen 'trap naar de hemel', maar via Jezus' rug wordt de afstand overbrugd. Engelen gaan óp en neer. Het zijn boodschappers van de aarde naar de hemel en terug. Wat brengen ze?