

Uit het één komt het ander

Schriftlezing(en): Jozua 5:1-12 Tekst: Jozua 5:10

Zingen: Ps., Ps., Ps., Ps. 23:2, [BDHA Ps. 23;3, Ps. 136], Lofz. Simeon 1

Hoofdpunten van de preek

Na 'eerst dit' volgt *vanzelf* 'dat': Israël houdt het Pascha

1 14-01

De HEERE moest Israël opdragen zich te besnijden. Dat Israël nu – zonder Goddelijke aansporing – naar Gods instelling Pascha houdt, geeft blijk van hartelijke gehoorzaamheid.

De HEERE heeft Zijn volk tot gehoorzaamheid gebracht, door de timing van de doortocht (10-01) en besnijdenis die leiden naar de ingestelde Pascha datum (14-01).

2 Pascha

Het volk houdt het feest van de uittocht om het beloofde land te kunnen erven en de vijand te kunnen bevechten. De betekenis van Pascha licht veelbetekenend op.

God gaf in het voorbijgaan vrijheid. Het Paaslam staat ertussen: Zijn bloed buiten, Zijn vlees wordt binnen gegeten. Door Christus' verzoenende dood te gedenken, deel je daarin.

3 Gilgal en Jericho

Israël houdt Pascha in Gilgal. Gilgal herinnert aan Gods daden: Hij maakt de grens bij de Ark tot doorgang. Alle stammen mogen het Land binnengaan, om te worden zoals Hij is.

Het volk houdt Pascha op de vlakten van Jericho, voor het oog van de vijand. Door gehoorzaamheid kwetsbaar, maar door Gods daden te gedenken sterk in de geestelijke strijd.